

Rondomme



Jaargang 69, April 2021

INFO-BULLETIN
Uitgave van de KBO Stad - Utrecht

Bestuur

	Functie	Telefoon	
Hans Stahl	Voorzitter	06 165 32 419	
Els Kleintunte	Penningmeester	030 266 05 76	
Mien Leistra	Secretaris	030 697 62 41	(tussen 19-20 uur)
Dick v.d. Horst	Communicatie	030 271 62 93	
Joyce Tjoa	Ledenadministratie	030 251 37 30	
Lilian Renardus	Activiteiten		

Secretariaat	Schorteldoeksesteeg 1 secretariaat@kbostadutrecht.nl	3732 HS	De Bilt
Penningmeester	penningmeester@kbostadutrecht.nl		
Ledenadministratie	Eduard Verkadelaan 115 ledenadministratie@kbostadutrecht.nl	3584 GT	Utrecht
Redactie	Merelstraat 8 redactie@kbostadutrecht.nl	3514 CN	Utrecht
Bezorging	Merelstraat 8 bezorging@kbostadutrecht.nl	3514 CN	Utrecht
Webmaster	webmaster@kbostadutrecht.nl		

Bankrekening contributie NL06 INGB 0003944417
t.n.v. KBO Stad-Utrecht

SeniorenReisClub Utrecht en omstreken

Contactpersoon Anita van Basten A. Romerostraat 625
3573 AT Utrecht

Telefoon 030 296 0093 Email euau68gw@hetnet.nl

Bankrekening NL15 INGB 0007539075
t.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o.

Kopij mei 2021 uiterlijk 15 april 2021 inleveren.

Oplage: 820 stuks

Inhoudsopgave

1	Contactgegevens	2
2	Inhoudsopgave	3
3	Van de voorzitter	4
4	Afscheid en Welkom	5
5	KBO Eucharistieviering	5
6	Hulp bij uw belastingaangifte	6
7	Het anker van onze hoop	7
8	Digitale criminaliteit	8
9	Ijkkpuntje	9
10	Geschiedenis Emmaus	10
11	Inkomen	11
12	De Nationale Thuisbingo	12
13	Commissie evenwicht valt goed bij politiek	13
14	Toen en Nu	14
15	Om na te denken	15
16	Dagtochten 2021	15
17	Vaccineren	16
18	Nogmaals gezocht	17
19	Verhalen gezocht	17
20	Rijbewijskeuring “75 jaar en ouder”	17
21	Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht	18
22	Coördinator belastingservice	18
23	Alarmnummers bij spoed	18
24	WhatsApp gemeente Utrecht	18
25	Juristen- en Pensioentelefoon	18
26	Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht?	19
27	Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht	20

Voor het actuele nieuws van de KBO stad Utrecht houd de informatie op website in de gaten.

www.kbostadutrecht.nl

Van de Voorzitter,

De lente is begonnen en we zijn op weg naar Pasen. Pasen betekent: voorjaar, waar het leven de dood overwint, waar het licht weer sterker wordt, waar de warmte de kou verdrijft: wel vieren de overwinning van de lente op de winter.

Voor velen is Pasen een moment van samenkomen met familie om te genieten van een paasbrunch of een andere heerlijke maaltijd, thuis of in een restaurant. Gezien de huidige maatregelen, in verband met het coronavirus, zijn de restaurants gesloten en mogen families nog niet bij elkaar komen en is het enige dat overblijft: buiten eieren verstoppen.

Maar met Pasen vieren we allereerst de wederopstanding van Jezus. Met de dagen voorafgaand: de intocht van Jezus in Jeruzalem (Palmpasen), het laatste avondmaal (Witte Donderdag), de Judaskus, de uitlevering aan de Romeinse stadhouder Pilatus, die hem liet kruisigen. De kruisiging en de dood van Jezus (Goede Vrijdag) en op Stille zaterdag herdenken we de graflegging van Jezus: de kerkklokken zwijgen. Op deze dag is het letterlijk stil.

Op paaszondag is Jezus opgestaan uit zijn graf. Hiermee eindigt de vastenperiode. Reden genoeg voor een feestje, maar er is er nog een tweede dag aan vastgeplakt om buiten de verrijzenis van Jezus te vieren. Hopelijk wordt het mooi weer.

De wederopstanding van Christus bewijst dat God vergevingsgezind is. Nadat Jezus –om ons– “gestraft” is, wordt hij weer tot leven gewekt. Het ultieme teken dat God met dit wonder de dood overwint.

Hoe u ook gelooft, wens ik u, ondanks de coronatijd, een Zalig Pasen toe.

Hans Stahl

We hebben afscheid moeten nemen van:

mevr. R.C.M.A. Tax-Snelder, mevr. M.P Tonneijck - de Korte
mevr. M. Jacobs-Kuipers, dhr. B. van Laar.

Dat zij moge rusten in vrede.

We heten welkom

dhr. H.L. van Belkom, mevr. W.H.M. van Zelst,
dhr. F.M.D. van der Vlis, Mevr. M. Huigen

en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.



KBO Eucharistieviering
Aloysiuskerk

Vrijdag 16 april 2021

Aanvang: 10:00 uur

Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (**Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum**) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)

Halte: Adriaan van Ostadelaan

**Wanneer de coronaregels het toelaten is er aansluitend
koffie of thee bij Brasserie van Ostade**



Brasserie van Ostade
Adriaan van Ostadelaan 65
3583 AB Utrecht

**Bij het betreden van de kerk word u verzocht u handen te desinfecteren
met de klaarstaande desinfecterende gel.**



Hulp bij uw belastingaangifte? KBO Stad Utrecht helpt u graag

Wanneer u hulp wilt bij het invullen van uw belastingaangifte of vragen hierover heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail of een brief sturen aan de belasting coördinator van de KBO-stad Utrecht.

Vermeld altijd uw lidmaatschap nummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

Er wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen voor het maken van een afspraak. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de coördinator belastingsservice.

U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en huurtoeslag.

Voor de hulp bij het invullen betaalt u, net als in voorgaande jaren, een bijdrage voor de te maken kosten. De bijdrage is voor dit jaar gesteld op € 12,50 voor een individueel lid en met partner € 17,50.

Voor ouderen vanaf 65 jaar geldt voor een alleenstaande een inkomensgrens van € 35.000,= en voor gehuwden/ partners en samenwonenden een inkomensgrens van €55.000,= per jaar.

Coördinator belastingsservice:

Joyce Tjoa,

Eduard Verkadelaan 115

3584 GT Utrecht

Email: belastingsservice@kbostadutrecht.nl

Telefoon: 030 251 37 30



Het anker van onze hoop

In de Oudchristelijke tijd werd het kruis van Christus niet als martelwerktuig verbeeld, maar als teken van hoop, redding en overwinning. Immers, Christus heeft door het kruis de dood voor ons overwonnen. Eén van de oudste voorbeelden daarvan is te zien op een grafplaat in de catacomben van Domitilla te Rome uit de 3 de eeuw.

Het betreft een grafplaat van een christelijke vrouw met de naam Antonia. Het kruis is verwerkt in een anker. Boven de dwarsbalk van het kruis-anker is de Griekse letter phi te lezen: dat is de eerste letter van het Griekse phos dat licht betekent. Boven de rechter vis is eveneens het kruis te zien met daarin de phi. Dat kruis rust op een andere Griekse letter: lambda van logos. Dat betekent woord. Licht en woord tezamen verwijzen naar Christus. Johannes de evangelist schrijft immers over Hem: “In het begin was het Woord ... In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis” (Joh. 1).

Hoofdmotief van deze grafplaat is het kruis-anker als symbool voor onze redding dankzij de dood en verrijzenis van Christus. De vissen aan het kruis-anker symboliseren de christenen die door het water van de Doop met Christus begraven zijn, om met Hem te verrijzen (Rom. 6).

In heel de symboliek van deze grafplaat wordt aangeduid: per crucem ad lucem – door het kruis naar het licht. Dat kruis is het anker van onze hoop.



De tekst is afkomstig uit de Vastenbrief van kardinaal Eijk. De volledig brief kunt vinden op de website van het aartsbisdom Utrecht. www.aartsbisdomutrecht.nl

Digitale criminaliteit

Digitale criminaliteit is de snelst groeiende 'tak van sport' binnen de criminele wereld. Deze slimme mannen en vrouwen sturen e-mails afkomstig van een ogenschijnlijke betrouwbare instantie zoals gemeente, bank of supermarkt. Ouderen zijn vaker slachtoffer. KBO-PCOB wil alle senioren daarom weerbaar maken tegen internetcriminaliteit.

Voorkom phishing, zorg voor digitale veiligheid!

Phishing is per mail 'hengelen' naar informatie. Phishing is de snelst groeiende tak van digitale criminaliteit. Via de mail vragen ogenschijnlijke betrouwbare instanties zoals een bank of de gemeente naar uw persoonlijke gegevens. Er zit dikwijls een zeer urgente reden verwerkt in het bericht met de oproep aan u om snel te handelen. De criminelen willen u naar een valse website lokken dat een kopie van de echte website is.

Hier wordt u vervolgens verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Op deze manier krijgen de fraudeurs de beschikking over uw gegevens. Met alle gevolgen van dien.

Voorkom internetcriminaliteit en zorg voor digitale veiligheid

Een bank of overheidsinstantie zal **NOOIT** om uw **pincode of inlogcodes** vragen via een e-mail; geef deze dus niet af!

Een veilige betaalomgeving herkent u aan de volgende aspecten: Kijk naar het webadres. Als het met https:// begint, dan kan dit duiden op een veilige omgeving. http:// dus niet!

Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? Wacht tot deze helemaal is 'volgelopen', want daarmee start er een beveiligingsprogramma van de bank of andere instantie.

Type zonder de groene balk geen gegevens in!

De adresbalk moet een slotje bevatten, waarop u kunt klikken.

Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is.

Zorg ervoor dat de automatische update aanstaat. Hiermee kunnen eventuele lekken, waar cybercriminelen dankbaar gebruik van maken, gedicht worden.

Verander regelmatig uw **wachtwoorden**, bedenk sterke wachtwoorden en bescherm deze goed! Wachtwoorden zijn de sleutels voor criminelen om uw identiteit aan te nemen zodat zij met een creditcard op uw naam gaan winkelen!

Wees zelf altijd kritisch op e-mails.

Achtergrondinformatie en tips over veilig bankieren vindt u op de website www.veiligbankieren.nl

Ijkpuntje

Letterlijk bij elke hartslag en ademteug wordt gezondheid veroverd, en voortdurend verliezen we die ook weer: dat is het leven.

Altijd is er wel ergens in lichaam of ziel iets dat eenzijdig dreigt te worden: hier een te veel van het één, daar een te weinig van het ander. Of het nu stoffen in het lichaam of indrukken in de ziel zijn, steeds worden we uit balans gebracht, van bijna onmerkbaar tot op dramatische wijze. Maar telkens is daar dan weer die beweging terug naar het midden, die - al ziet het er vaak uit als ziekte - voorkomt dat we in een uiterste verdwalen.

Volmaakt gezond ben je hoogstens heel eventjes, bij het passeren van dat ijkpunt. De wind draait naar alle kanten, het is zelden windstil. Gelukkig maar, dan kunnen we bijsturen en ergens heen laveren.

Johanna Priester (huisarts)

Geschiedenis Emmaus

Vlak na de oorlog was er een strenge winter in Parijs, waardoor veel daklozen en zwervers ernstig leden. Een Franse priester, Abbé Pierre, stelde zijn huis voor hen open. Maar alleen een dak boven je hoofd lost geen problemen op. Daarom bedacht Abbé Pierre ook zinnig werk voor hen; verzamelen van afgedankte spullen. Zo kon het leven van zwervers zin krijgen door hun werk. De naam die hiervoor gekozen werd, Emmaus, is afkomstig van een dorp vlakbij Jeruzalem. Volgens de bijbel herkenden twee discipelen die op weg waren naar Emmaus in een tochtgenoot Jezus, wat hen nieuwe hoop gaf.



Begin 2007 is Abbé Pierre op 94 jarige leeftijd overleden maar nog steeds verzamelt Emmaus in vele landen gebruikte en soms nieuwe, afgedankte spullen, zoals kleren, meubels, serviesgoed, radio's, televisies, computers en veel meer.

Wij verkopen het weer, soms na reparatie, in onze winkels, want wij willen graag dat de spullen nogmaals worden gebruikt.

Emmaus, meer dan tweedehands alleen

U kent Emmaus misschien van de winkels en markten met tweedehands artikelen, maar onze organisatie is meer dan dat.

In Nederland wordt in acht woonwerkgemeenschappen onderdak geboden aan wie dat om welke reden dan ook nodig heeft, met name dak- en thuislozen. Daarnaast wonen er mensen die uit idealisme voor Emmaus hebben gekozen. De winkels voorzien in het onderhoud van deze groepen.

Ook zijn er Emmausgroepen, die wel een kringloopbedrijf zijn maar geen woongemeenschap. Mensen met uiteenlopende achtergrond zetten zich in voor diegenen die het minder hebben, en vinden bij Emmaus tevens een leuke en zinvolle dagbesteding.

Voor de meeste groepen geldt, dat ze van de omzet projecten op het gebied van armoedebestrijding in en ver buiten Nederland kunnen steunen. Dat kunnen bijvoorbeeld daklozen zijn in Nederland, vluchtelingen in het buitenland, of kleine projecten in de derde wereld. Meestal houdt Emmaus direct contact met deze projecten. Wij verzenden ook kleding. Verder zijn er ook in Nederland mensen die het niet al te breed hebben, en die graag bij Emmaus voordelig willen kopen. Emmaus is ook voor hen.

De verschillende Emmausgroepen zijn verenigd in de Federatie Emmaus Nederland en maken onderdeel uit van Emmaus Internationaal.

Kijkt u eens op de website van de Emmaus www.emmaus.nl of bezoek wanneer dit weer mogelijk is een van de locaties.

Inkomen



De gemeente Utrecht gaat twee regelingen voor inwoners met een laag inkomen aanpassen. Utrechters met een bijstandsuitkering mogen giften tot 1.000 euro in het vervolg houden en voor Utrechters met een inkomen tot het sociaal minimum wordt de bijzondere bijstand voor het vervangen van witgoed een gift in plaats van een lening.

Utrechters met een bijstandsuitkering mogen in het vervolg een gift die ze van bijvoorbeeld familie of vrienden krijgen, houden. Dat geldt ook voor maandelijkse bedragen tot 100 euro per maand, met een maximum van 1.000 euro. Als een gift hoger is dan dat bedrag, kijkt de gemeente per situatie of deze 'vrijgelaten' kan worden. Eerder keek de gemeente bij een gift standaard per situatie over die vrijgelaten kon worden of gekort moest worden op de uitkering.

Naast de regeling voor bijstandsgerechtigden, verandert er ook iets voor Utrechters met een inkomen op bijstandsniveau. Zij hebben recht op bijzondere bijstand als bijvoorbeeld de koelkast of wasmachine kapot gaat en ze geen spaargeld hebben voor een nieuwe.

In de oude regeling was de bijzondere bijstand in de vorm van een lening, maar nu wordt dat standaard een gift.

Meer lucht

Wethouder Linda Voortman zegt al jaren te zien dat mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering of minimum inkomen moeite hebben met rondkomen.

“Door de regels voor het ontvangen van giften te verruimen geven we hen meer lucht, zodat zij bijvoorbeeld een keer boodschappen kunnen krijgen van een vriend of familielid”, aldus Voortman. “Daarnaast passen we de regeling voor witgoed aan. Die wordt standaard een gift voor mensen met een minimuminkomen. Zo hebben we oog voor de leefwereld van Utrechters.”

Bron: Het blad Duic

DE NATIONALE THUISBINGO



Elke woensdag om 15.00 uur.

U kunt nog steeds meedoen met de Nationale Thuisbingo op uw laptop, computer of tablet. U moet zich wel eerst inschrijven. Ga daarvoor naar www.denationalethuisbingo.nl

Niet gewonnen, maar wel behoefte aan contact?

Op de website kunt u aangeven dat u graag gebeld wilt worden door een vrijwilliger. Druk op de Bel Mij-button tijdens de bingo-uitzending. Wij doen ons best om iedereen binnen 1 dag terug te bellen. Wij wensen u veel speelplezier!

Commissie evenwicht valt goed bij politiek

Het idee van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden om een onafhankelijke commissie te laten kijken naar 'evenwichtigheid' in het pensioenstelsel, valt in vruchtbare aarde bij de politiek. Onder meer PvdA, ChristenUnie, 50 Plus en D66 denken dat zo'n commissie kan helpen bij een goede overgang naar een nieuw pensioenstelsel.



De partijen namen deel aan een pensioendebat dat de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden hadden georganiseerd. De ouderenorganisaties hadden eerder bij de inspraak voor het nieuwe pensioenstelsel

een [onafhankelijke commissie voorgesteld](#) omdat de belangen enorm zijn: over vier jaar moet 1700 miljard euro over de deelnemers worden verdeeld en hoe kan dat eerlijk? Want alle betrokken partijen spreken van evenwichtigheid maar iedereen blijkt dat begrip op eigen wijze te interpreteren.

Wel waren er vragen, zoals de status van de commissie. Maar het werk van de breed samengestelde commissie moet pensioenbesturen helpen bij de overgang naar het nieuwe stelsel.

Zo'n vijfhonderd leden namen aan de videoconferentie deel. Zij bestookten voor en tijdens het webinar de politici met vragen, met als centrale thema: waarom worden pensioenen niet verhoogd als de pensioenpotten vol zitten?

De meeste politici begrepen de boosheid van ouderen. Gijs van Dijk van de PvdA had niet alleen begrip maar wilde er ook iets aan doen. "Wij willen enerzijds de AOW verhogen en anderzijds zorgen dat met de nieuwe regels de pensioenen ook in de komende vijf jaar al kunnen worden geïndexeerd." Ook 50 Plus was die mening toegedaan, terwijl het CDA zich positief opstelde, maar VVD, ChristenUnie en D66 toonden zich zeer terughoudend.

Toen en Nu

De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen,
er stond 'n warme kachel in. Wat had je meer te wensen?
De was hing er te drogen en de worst aan een spijker,
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?

We zaten in ons keukentje met negen man te eten, met soep vooraf en
pudding toe, ik zal het nooit vergeten, de afwas was het ergste niet,
dan stonden we te zingen, 'n grote zinken teil, dat was ons bad, er
waren ergere dingen.

De keukenmat werd opgerold, want vader kwam van de markt, met
armen vol groenten, we hadden weer te eten,
brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder,
was 't vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.

De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten, het nieuwste
van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten, de was zit in de
droger, in de vriezer zit het eten, het is ongekende luxe, als ik niet
beter had geweten.

Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon?
'n twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron,
de afwas die gaat in 'n machine, daar zitten ze niet mee,
en zingen dat hoeft ook niet meer, ze draaien een cd.

Geen teil meer, maar een bubbelbad, 'n auto voor de deur,
Wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer,
'n kostbaarheid in 't leven, gezelligheid en sfeer.

(onbekende auteur)

Om na te denken

Dit gaat over een goed gesprek tussen een zoon en zijn moeder.

Op een gegeven moment zegt moeder dat haar iets is opgevallen: in de Kerstboodschap van Paus Franciscus en in de woorden van Koning Willem-Alexander horen wij de wens naar meer saamhorigheid onder de mensen.

De zoon vindt dat er onderling teveel onbegrip is.

Moeder: maar wat kunnen we er aan doen? Het lijkt wel of er een soort muur tussen mensen staat die het contact verhindert. De zoon denkt hierover na en zegt dan: wat is dat toch met die muur: die moet weg, maar hoe? Afbreken geeft veel troep en je schiet er niets mee op. Zou het mogelijk zijn om de muur, die een barrière vormt, steen voor steen af te breken.

Moeder vraagt wat we dan met die stenen moeten doen. Heeft dat een doel volgens jou? De zoon: ik denk dat het mogelijk moet zijn om samen van al die stenen een weg te maken. Een weg om elkaar te ontmoeten en zo mogelijk samen over te lopen.

Hij legt aan zijn moeder uit dat dit een voorbeeld is wat zo kan bijdragen aan meer betrokkenheid van mensen bij elkaar Zou het mogelijk zijn? Of blijft het bij een beeldspraak?

Paula Vermeulen

Dagtochten 2021

Er zijn voor de periode juni t/m december 2021 dagtochten ingepland. De doorgang is afhankelijk van de coronamaatregelen. Anita van Basten van de SeniorenReisClub Utrecht e.o. zal u daar tijdig over informeren op de website van de KBO Stad Utrecht en in de Rondonne.

Vaccineren

Honderd keer per dag horen zien of zwijgen we over Vaccineren. Wat is dat voor een woord? Waar komt het vandaan? Het woord komt van de KOE, die in het Latijn VACCA heet.

Om de associatie met vacca als scheldwoord (hoer, slet) te vermijden wordt "mucca" vaak ook gebruikt als het niet melkkoeien gaat.

In de 18e eeuw heerste een pokkenepidemie onder de mensen. Een vaak dodelijke ziekte. Het viel op dat er ook mensen waren die immuun voor de ziekte leken. Er was ook een ziekte bekend onder de naam koeienpokken. Dat was een milde variant die bestond uit zweertjes op de huid van de koeien. Het bleek dat de mensen die met deze zieke koeien werkten nou net diegenen waren die immuun schenen voor mensenpokken.

Door een krasje of wondje aan de hand raakten ze wel besmet met de koeienpok, maar het kleine zweertje dat ontstond genas in enkele weken vanzelf. En intussen had hun afweersysteem het virus herkend, en immuniteit opgebouwd voor die boosdoeners.



Daarvan wisten en begrepen de artsen in die tijd nog niet veel. Maar de Engelse arts Jenner had de moed om wat vocht uit een zweertje van een melkmeisje op te nemen en dat op de arm van de 8-jarige James Phipps te krassen.

De jongen werd licht ziek maar herstelde snel. Toen de arts 2 maanden later de jongen met mensenpokken besmette bleek hij echt immuun. Hij noemde zijn methode ter ere van de KOE (Vacca): vaccineren.



Pokken is een vreselijke ziekte die ondanks beschikbaar vaccin steeds voorkomt. Dit meisje in Bangladesh kreeg de ziekte in 1973. In december 1977 werd het land pokkenvrij verklaard door een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie

Nogmaals gezocht

Voor direct gezocht een bezorg(er)ster van onze bladen. Door verhuizing van de huidige bezorger zoeken wij iemand die in de buurt van het Willem van Abcoudeplein ongeveer 10 adressen kan bezorgen. Allen op loopafstand van het adres. We zijn echt afhankelijk van vrijwilligers. En dank dan ook de huidige vrijwilligers.

Als we de bladen per post moeten versturen gaat dat een hogere abonnement prijs kosten. Het is al vaker gezegd, samen zijn we KBO stad Utrecht. Een uurtje van uw tijd moet toch mogelijk zijn!!

Dick v.d. Horst

Verhalen gezocht

Verhalen van u zelf of omgeving gezocht. Schrijf eens in uw blad, het is tenslotte een blad van en voor de lezers. Utrecht heeft een rijke geschiedenis er zijn dus best mensen die terug willen gaan naar hun jeugd hoe ze die ervaren hebben. U kunt ze sturen naar redactie@kbostadutrecht.nl

Rijbewijskeuring “75 jaar en ouder”

U kunt hiervoor een online afspraak maken via www.regelzorg.nl of telefonisch via telefoonnummer: 088 - 23 23 300 (tijdens kantooruren) Zie ook op de website van de KBO stad Utrecht.

Vertegenwoordiging KBO Stad-Utrecht

	Naam	Telefoon / Email
COSBO bestuur	Inge Bouter	inge.bouter@planet.nl
Ouderen Advies Commissie	Inge Bouter	inge.bouter@planet.nl
Minimabeleid	Mildred Vlutters	030 272 25 44
Ouderen adviseur	Hans Stahl	06 165 32 419

Coördinator belastingsservice	Joyce Tjoa
Eduard Verkadelaan 115	3584 GT Utrecht
Telefoon: 030 251 37 30	Email: belastingsservice@kbostadutrecht.nl

Alarmnummer algemeen bij spoed:	112
Alarmnummer voor doven en slechthorenden:	0800-8112
Brandweer	112
Politie	0900-8844
Politie voor doven en slechthorenden	0900-1844

'WhatsApp' de gemeente Utrecht!



Via 06 - 24 92 76 65 kunt u een WhatsApp-bericht sturen aan de gemeente Utrecht. U krijgt tijdens kantooruren zo snel mogelijk antwoord op uw vraag. WhatsApp is een handig communicatie middel voor iedereen met een zogeheten smartphone.

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op:

Juristentelefoon (030-340 06 55)

Woensdag 13.00 - 15.00 uur Donderdag 13.00 - 15.00 uur

Pensioentelefoon (030-340 06 55)

Woensdag 13.00 - 15.00 uur Donderdag 13.00 - 15.00 uur

Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:

- Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
- U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rond-omme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht
- Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcob-voordeel.nl in het maandblad KBO-PCOB magazine
- Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse Belastingaangifte
- Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat Informatie,advies en ontspanningsmiddagen
- Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen

Contributie:

De contributie voor 2021 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht.

Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hier-voor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lid- maatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

Beëindigen Lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan **uitsluitend** schriftelijk of per e-mail geschieden op **uiterlijk 30 november** van het kalenderjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het lidmaatschap beëindigd.

Opzeggen bij de ledenadministratie,

Eduard Verkadelaan 115

3584 GT Utrecht

E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht

Mevrouw De heer (*kruis het gewenste hokje aan*)

Voorletters : _____

Tussenvoegsel : _____

Naam : _____

Adres : _____

Postcode : _____ Plaats: _____

Geboortedatum : _____

Telefoon nr. : _____

Mobiel nr. : _____

E-mailadres : _____

Aangemeld door het lid: _____

Datum : _____

Bankrekening IBAN nummer: _____

Ten name van: _____

De contributie bedraagt: (*kruis het gewenste hokje aan*)

28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving

30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving

Datum: _____

Handtekening : _____

Het formulier verzenden naar:

Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht

Eduard Verkadelaan 115

3584 GT Utrecht

E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl