

Rondomme



Jaargang 70, februari 2022

INFO-BULLETIN
Uitgave van de KBO Stad - Utrecht

Oplage: 820 stuks

Bestuur KBO stad Utrecht

Voorzitter:	Hans Stahl
Mobiel:	06 165 32 419
Secretaris:	Mien Leistra
Adres:	Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS De Bilt
Tel:	030 697 62 41 (tussen 19:00-20:00 uur)
Email:	secretariaat@kbostadutrecht.nl
Penningmeester:	Vacature
Email:	penningmeester@kbostadutrecht.nl
Bankrekening nummer:	NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht
Leden administratie:	Joyce Tjoa
Adres:	Eduard Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht
Telefoon:	030 251 37 30
Email:	ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
Communicatie:	Dick van der Horst
Adres:	Merelstraat 8 3514 CN Utrecht
	Tel: 030 271 62 93
Activiteiten:	Vacature
Email:	activiteiten@kbostadutrecht.nl
Notulist:	Charles Vrencken

Medewerkers KBO stad Utrecht

Redactie:	Dick van der Horst
Adres:	Merelstraat 8 3514 CN Utrecht
Telefoon.:	030 271 62 93
Email:	redactie@kbostadutrecht.nl
Webmaster:	webmaster@kbostadutrecht.nl

Ouderen adviseur: Hans Stahl
Mobiel: 06 165 32 419
Email: ouderenadviseur@kbostadutrecht.nl

Coördinator belastingservice: Joyce Tjoa
Adres: Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
Telefoon: 030 251 37 30
Email: belastingsservice@kbostadutrecht.nl

Senioren Reis Club Utrecht e.o.: Anita van Basten
Adres: A. Romerostraat 625
3573 AT Utrecht
Telefoon: 030 296 00 93
Email: euau68gw@hetnet.nl

Bankrekening: NL15 INGB 0007539075
T.n.v. SeniorenReisClub Utrecht e.o.

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op tel: : 030 340 06 55
Woensdag en donderdag: 13.00 – 15.00 uur

Alarmnummer Spoed: 112 Ziekenwagen, Brandweer of Politie
Alarmnummer voor doven en slechthorenden: 0800-8112

Politie 0900-8844
Politie voor doven en slechthorenden: 0900-1844

Rijbewijskeuring "75 jaar en ouder"

U kunt hiervoor een online afspraak maken via www.regelzorg.nl
of telefonisch via telefoonnummer: 088 – 23 23 300 (tijdens kantooruren)
Zie ook op de website van de KBO stad Utrecht.

Voor het actuele nieuws van de KBO stad Utrecht houd de informatie op website in de gaten.

www.kbostadutrecht.nl

Inhoudsopgave

1	Contactgegevens	2
2	Rijbewijskeuring "75 jaar en ouder"	3
3	Inhoudsopgave	2
4	Contributie 2022	4
5	Van de voorzitter	5
6	Afscheid en Welkom	7
7	KBO Eucharistieviering	7
8	Het Onze Vader	8
9	Dankwoord penningmeester	9
10	Reisverslag naar de Basiliek Oudenbosch.	10
11	Aandacht.	12
12	Dagtocht "Het het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord"	13
13	Vasten 2020	14
14	Senioren ongerust over stijgende energierekening	15
15	Het raadsel tegen van de heksenbezems in Geertruidenberg	16
16	Zuilense herinnering	17
17	Inschrijfformulier dagtochten	18
18	Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht?	19
19	Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht	20



Contributie 2022

Om uw belangen te kunnen behartigen, activiteiten te kunnen organiseren en u hierover te informeren of te betrekken zijn hiervoor financiële middelen nodig. Wanneer u geen gebruik maakt van de automatische incasso wordt u verzocht de contributie van 30 Euro voor 1 maart 2022 over te maken naar rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad Utrecht onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer.

Voor leden die toestemming hebben gegeven wordt het contributiebedrag in de derde week van februari 2022 van de bij ons bekende rekening afgeschreven. Mocht u in de toekomst gebruik willen maken van een automatische incasso neemt u dan contact op met de ledenadministratie.

Van de Voorzitter,

Welke zorgen zijn er voor senioren weer bijgekomen? Hebben we eindelijk een nieuw kabinet, worden we geconfronteerd met een regeringsverklaring waar de tranen van in je ogen schieten. Je wordt er zelfs depressief van.

Er wordt gesproken over een fatsoenlijk inkomen, een zeker inkomen en "bestaanszekerheid moet de norm zijn in dit rijke land" terwijl de kosten voor senioren steeds hoger worden en hun inkomen niet meegroeit. De link tussen de hoogte van het minimumloon en de AOW wordt losgelaten.

Dit betekent dat wanneer het minimumloon in percentage omhoog gaat dit niet automatische betekent dat de AOW ook met hetzelfde percentage omhoog gaat. Tot op heden was dit wel zo. Dit betekent dat gepensioneerden, na jaren van achteruitgang, opnieuw hard worden geraakt.

Verder hebben we de Zorg waar wederom op bezuinigd gaat worden. Hoe moet dat wanneer jijzelf, je partner of andere dierbare, vanwege dementie in een kleinschalig wooncomplex, waar de zorg wordt geleverd waar je recht op hebt, moet gaan wonen?

Op dit moment is de norm dat een verzorgende 8 bewoners begeleidt. En u weet, zeker wanneer u ervaringsdeskundige bent, dat de verzorgende al hard moet werken om alle bewoners de persoonlijke verzorging en de aandacht te geven, waar ze recht op hebben. In de mogelijk nieuwe situatie betekent dit dat een verzorgende 9 bewoners dient te verzorgen en te begeleiden. Dit betekent dat de kwaliteit van zorg verder achteruitgaat en daarmee de kwaliteit van leven.

Er werd verder aangegeven dat de senioren maar langer thuis moeten blijven wonen en dat daar de zorg omheen gebouwd moet worden. Om de zorg thuis georganiseerd te krijgen moet je of een dikke portemonnee hebben of veel beschikbare zorgmedewerkers.

Het aantal beschikbare zorgmedewerkers is al een zorg van vele jaren. Waarom wordt er niet gestopt met al die administratieve en regelzuchtige

handelingen die niets toevoegen aan de kwaliteit van de zorg? Is het controle op wat medewerkers doen? Is het gezien de afgelopen twee jaar en al die jaren daarvoor niet veel wenselijker dat we veel meer vertrouwen hebben in de mensen die werken in de zorg? Laten we met zijn allen beseffen dat we op enig moment zelf zorg nodig kunnen hebben.

De Landelijke KBO heeft met andere partijen, die de belangen van senioren behartigd, een brandbrief gestuurd naar de leden van de tweede kamer. Draai ontkoppelingsplan AOW terug.

Laten we hopen en bidden dat de regering en de Eerste en Tweede Kamer tot andere inzichten komen en meer waardering hebben voor de kwaliteit van leven voor onze senioren

En dan tenslotte de huidige maatregelen ten aanzien van het coronavirus. We worden hierdoor belemmerd om samen te komen en contacten te leggen. Zeker moeilijk voor mensen die al eenzaam zijn en door deze maatregelen extra belemmerd worden.

Als bestuur van de KBO stad Utrecht hebben we in de afgelopen periode hier al veel over gesproken. We willen als bestuur graag mensen samenbrengen om ervaringen uit te wisselen maar vooral een steun kunnen zijn voor elkaar. De genomen maatregelen, waar je het wel of niet mee eens hoeft te zijn, bemoeilijken het bestuur om contact te krijgen met mensen die het zwaar hebben in deze periode. Wanneer u behoefte heeft aan contact, schroom niet en neem contact op met een van onze bestuurders.

Als bestuur hopen we u, zo snel als mogelijk is, weer te kunnen ontmoeten.

Hans Stahl

We hebben afscheid moeten nemen van:

Mevr. MEM Roozemaal-Hercules, Mevr. J. De Groot, Dhr. AA Stijlaart
Mevr. CP Kamerbeek-Heijman, Mevr. H.J.M Wijffelman

Dat zij moge rusten in vrede.

We heten welkom

Mevr. T.M.B.G. Janssen-Luiten en Mevr. M.C. van den Bos-van Alen
en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.



KBO Eucharistieviering Aloysiuskerk

Vrijdag 18 februari 2022

Aanvang: 10:00 uur

Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (**Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum**) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)
Halte: Adriaan van Ostadelaan

Wanneer de coronaregels het toelaten is er aansluitend koffie of thee
in de ontmoetingsruimte wanneer dat niet mogelijk verplaatsen we
ons naar de Brasserie van Ostade (wanneer deze open is)



Brasserie van Ostade
Adriaan van Ostadelaan 65
3583 AB Utrecht

**Bij het betreden van de kerk word u verzocht een mondkapje te dragen
u handen te desinfecteren met de klaarstaande desinfecterende gel.
Wanneer u in de bank zit mag u het mondkapje afdoen.**

Het Onze Vader

Zijn leerlingen vragen Jezus: “Heer, leer ons bidden.” Zij vragen niet: geef ons een gebed dat we uit ons hoofd kunnen leren en opzeggen, maar: leer ons bidden. En Jezus antwoordt: als je wilt bidden, doe het dan in deze geest...

Tot God, onze Vader, bidden in de geest van Jezus. Daar wil deze serie over het Onze Vader je bij helpen. Het eigenlijke werk moet je zelf doen: je open stellen, luisteren, ontvangen en bidden.

Met het Onze Vader in de liturgie zijn we wel vertrouwd, al blijft het woord ‘schuldenaren’ even wennen. De tekst komt uit de Didachè of Leer van de Twaalf Apostelen en is vastgelegd na het overlijden van de laatste apostel. In het evangelie van Mattheüs staat een nog oudere tekst. De Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004 geeft de volgende vertaling.

**Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in
de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets
schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de
greep van het kwaad.**

Ik nodig je uit dit gebed een paar keer aandachtig te bidden, liefst hardop. Neem er de tijd voor en laat de tekst op je inwerken. Wat komt er in je op? Wat raakt je, verrast je in deze tekst? Gaat er iets oplichten van het spoor waarop Jezus ons wil zetten?

-o-o-o-o-o-

Het Onze Vader heeft twee delen. In het eerste deel richten we onze blik naar de hemel, in het tweede deel naar onze aarde. In het eerste deel stellen we onze antenne als het ware af op God. “Niet wat ik wil, maar wat U wilt”, bidt Jezus in de Hof van Olijven. Het gaat om Gods naam, Gods koninkrijk, Gods wil. Daar stemmen we ons op af.

In het tweede deel vragen we Gods hulp bij vier grote uitdagingen om samenleven en gemeenschap mogelijk te maken: in families, in buurt of dorp, in de parochie, in het land en wereldwijd.

Het gaat er om: dat ieder mens voldoende te eten heeft om te kunnen leven, dat we elkaar vasthouden en elkaar vergeven als we falen naar elkaar, dat we de moed niet verliezen en het er niet bij laten zitten, als we boven onze krachten beproefd worden, dat we niet meegezogen worden in de aantrekkingskracht van het kwade en kiezen voor ons kortzichtig eigenbelang.

Dat koninkrijk van God, dat gaat dus kennelijk over zulke concrete dingen. Die zijn bepalend voor een goed samenleven en voor ons eigen levensgeluk.

Vier zaken waar we onze Vader in de hemel om vragen. Welke bede spreekt je het meest aan. Waarom? Neem de tijd hierover na te denken. Ter afsluiting: wat zou je nu tegen God willen zeggen? Met welke eigen woorden kun je bidden? Als je dat moeilijk vindt, bidt dan nog eens rustig en aandachtig het Onze Vader, zoals het hierboven staat, of met de woorden die je zelf het meest vertrouwd zijn.

Auteur: Gerard Groener (oud parochiaan St. Joseph)

Beste leden

Na drie jaar penningmeester te zijn geweest ga ik met deze speciale taak stoppen en me op andere zaken richten. Het is jammer dat er vanwege de corona niet veel activiteiten zijn geweest en we elkaar daardoor weinig hebben kunnen ontmoeten. Het begon zo leuk met de zangmiddag in oktober. Hoewel we nog in een moeilijke periode zitten kijk ik toch uit naar betere tijden die er ongetwijfeld zullen komen. Ik bedank iedereen voor het vertrouwen die men in mij heeft gesteld en wens iedereen het allerbeste.

Hartelijke groet,

Els Kleintunte

Reisverslag van 23 november 2021 naar de Basiliek Oudenbosch.



De reis heet "Varen en bezoek aan Basiliek Oudenbosch" maar het varen is helaas in het water gevallen. Wij, senioren hebben wel meerdere teleurstellingen meegemaakt dus was er gelukkig alle begrip voor deze corona maatregel.

Vroeger dan we gewend zijn, 08.15 uur aanwezig, bleek geen probleem voor de 29 deelnemers dus op naar Kedichem aan de Linge voor de eerste stop.

Onze chauffeur Annelies heeft daar applaus ontvangen voor de wijze waarop ze zonder klinkers op de weg en nat asfalt toch een plekje vond op de schuine helling van de Linge dijk....ongelooflijk knap! Wat een uitzicht over het water.....

Na deze stop was er voldoende tijd om rustig op weg te gaan en, zoals gebruikelijk, te luisteren naar Annelies onderweg. Wat was er toch met die heksenbezems aan de gevels in Geertruidenberg? Kerstversiering? Dat gaan we nog horen de volgende keer!



Aangekomen in Terheijden konden we voor de deur van restaurant "De Gouden Leeuw" uitstappen en genieten van de bekende Brabantse gastvrijheid en gezelligheid. Wat hebben we toch veel te bepraten met elkaar! Buurten zeggen ze daar..... De levensverhalen vliegen over tafel....wat fijn om, in alle rust, zo met elkaar te dineren.

Weten jullie nog waarom herberg De Leeuw een Gouden Leeuw werd? Volgens mij was het daar iets beter dan de gemiddelde herberg....sliep je op een dikkere strobaal?



Dan maar eens op weg naar Oudenbosch. Op naar de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara.

Kort iets over de geschiedenis: In Rome staat de Sint Pieter. Paus Julius II geeft de opdracht. De bouw duurt 120 jaar en start aan het begin van de 16e eeuw. Bernini en Michelangelo als beeldhouwers en schilders.....niet de minste zou je kunnen zeggen. De financiering kwam o.a. door de verkoop van aflaten wat uiteindelijk leidde, door de praktijken in Duitsland, tot de Reformatie.

De Romeinse studiejaren van Pastoor Willem Hellemons waren zijn Inspiratiebron. Een verkleinde kopie (schaal 1:16) in Oudenbosch!

De bouw start 1867 en eindigt in 1880.
De deskundige gidsen leiden ons in twee groepen uitgebreid rond en iedereen luistert vol aandacht naar de geschiedenis van dit indrukwekkende bouwwerk.



Met enige vertraging o.a. door een storing bij een overweg zijn we toch weer redelijk op tijd en zonder files terug in Utrecht en kijken we terug op een interessante en gezellige dag.

De plannen voor december en januari liggen al weer klaar.....bedankt Annelies en Anita voor alles.

Tekst en foto's Piet Versteeg.

Hoopvol uitzien naar betere tijden
moet niet alleen louter gevoel blijven,
maar het moet een gevoel zijn
dat zich omzet in een dadelijk doen.

Aandacht.

We leven in vreemde tijden
waarin gewone dingen
veranderd of niet mogelijk zijn
door alle belemmeringen.

Kerk en school gesloten
zo is er beslist
maar al die contacten
worden heel erg gemist.

Dan kunnen de dagen wel eens eentonig zijn
en....dan is het heel erg fijn
als er zó maar onverwacht
ergens iemand aan je dacht.

Een kaart, bezoek , of alleen een groet
dat doet je dan heel erg goed
want AANDACHT houdt je op de been
dan voel je je niet meer alleen.

En... als je AANDACHT krijgt én weet te geven
dan kun je weer verder met je leven.

Henny van der Weiden.

LET OP;

Deze dagtocht is de vervanging van de dagtocht die oorspronkelijk 25 januari 2022 stond gepland. Maar door coronamaatregelen is verplaatst naar 21 februari 2022

Dagtocht dinsdag 21 februari 2022 **“Het verhaal van het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord”**

Stap mee op de éérste dagtocht van het nieuwe jaar 2022 in de wereld van weleer. Een interessant stuk geschiedenis van Nederland. U aangeboden in een mooie knusse ambiance met als extraatje (in warme bus) : een oriënterende rondrit over het terrein.

09.15 uur **Vertrek** van de Gloriantdreef, wijk Overvecht in Utrecht, t.h.v. C&A.

09.00 uur Voorstaan

10.30 uur **Pauze** voor 1x koffie met gebak bij ‘Restaurant De Hoeve van Nunspeet’ in Nunspeet.

12.30 uur **Aankomst** bij Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. U wordt ontvangen met een “twaalfuurtje”, bestaande uit een kopje soep, koloniebrood met kroket, koloniebrood met boerenham of koloniekas en naar keuze koffie, thee, karnemelk of jus d’orange.

13.30 uur **Museum** met o.a. een film over de historie van de proefkolonie en begeleid door een gids een rondgang met leuke wetenswaardigheden. Speels en educatief gebracht. M.a.w.: je steekt er wat van op. Tevens begeleidt de gids ons in de touringcar tijdens een rondrit over het terrein.

18.00 uur. **Verwachte thuiskomst**

Verhaaltje

Het is 1818 en Napoleon heeft ons land in armoede achtergelaten. Ga met ons 200 jaar terug naar Frederiksoord en beleef het verhaal Johannes van den Bosch. Deze generaal had een uniek plan en ontwikkelde de Koloniën van Weldadigheid waar paupers uit de steden een nieuwe toekomst vonden. Op deze historische plek treedt U in de voetsporen van de eerste

kolonisten en ervaart U hun verhaal in een unieke multimediale tijdreis. In de omgeving voelt en ervaart U de landschappelijke kenmerken van een groot ideaal met koloniehoeves die voor het nageslacht bewaard zijn gebleven.

Aanmelden voor deze dagtocht via het inschrijfformulier uit de Rondonne of via de website van de KBO www.kbostadutrecht.nl of u kunt een brief schrijven naar Mw. Anita van Basten, A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht of mailen: euau68gw@hetnet.nl met al de verlangde gegevens.

Daarna pas de prijs van de dagtocht = € 54,50 overmaken op de rekening nummer: NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van de Senioren Reis Club Utrecht e.o.

De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

Vasten 2022

Vasten ! Vasten is zo oud als de mensheid. Want vasten is goed voor lichaam en geest. Vasten is je los maken van normale, natuurlijke verlangens of behoeften. Daarmee komt vanzelf het goddelijke ofwel God zelf in beeld. Verbazingwekkend in het Evangelie, hoe Jezus aan het begin van zijn openbare leven 40 dagen de woestijn in gaat, nota bene gedreven door de Heilige Geest, om te vasten!

De Katholieke Kerk kent vanouds het vasten. De woestijnvaders en monniken deden dat al, meer of minder streng. Velen kennen nog de klassieke vastentijd: tijdens de werkweek slechts één volle maaltijd per dag, en voor kinderen het vastentrommeltje. Maar ineens hield het op, toen de bisschoppen van Nederland bepaalden: "Enkel nog vasten op Aswoensdag en Goede Vrijdag." Wat merkwaardig, dat een massa katholieken direct stopten met vasten. Alsof het alleen maar een uiterlijk gebod was!

Uiterst opmerkelijk is, dat vasten weer in zwang komt, niet alleen bij religieuze mensen, maar ook bij seculiere mensen. Dus niet vanwege bisschoppen, maar omwille van een lichamenlijk, humaan, sociaal of religieus doel. Mooi! Goed! Jezus vastte toch ook! Daarbij verklaarde Hij: "Vast niet vanwege de wet of voor het oog der mensen, maar voor God, voor jezelf, en voor anderen." (Evangelië van Aswoensdag).

Dus, beste mensen van Rondonne Utrecht, houd dit jaar een persoonlijke vasten, hoe dan ook. Wees creatief. Bedenk: "Waarin moet / kan ik matigen? Wat moet / kan ik afleren of aanleren? Voor wie of voor wat ga ik vasten? Hoe kan ik God iets geven? Ja, vooral het laatste, hoe kan ik God mijn leven geven, zoals Jezus deed !"

Priester Koos Smits

Senioren ongerust over stijgende energierekening



Het is goed dat het kabinet plannen maakt om de hoge energierekening aan te pakken, want de stijgende prijzen zorgen onder senioren voor onrust, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Van de senioren die een hogere energierekening verwachten (69%), is maar liefst driekwart (74%) licht tot zeer bezorgd over de oplopende energiekosten en wat dat betekent voor hun eigen situatie. Gusta Willems van KBO-PCOB: "Met de koude en donkere dagen op komst wil je onbezorgd de verwarming opendraaien en een gezellig lampje aanzetten. Maar zo vanzelfsprekend als dat was, is dat nu een reden tot zorg. Men vraagt zich af of deze winter een koude kermis wordt."

Een deel van de groep senioren die een hogere energierekening verwachten, zal daarom op andere zaken gaan bezuinigen, zoals horeca, vakanties en boodschappen. Een kleine groep (15%) denkt zelfs door de hogere energiekosten in de financiële problemen te komen. Voor de meeste senioren (74%) geldt in ieder geval dat ze bewuster met energieverbruik om zullen gaan.

Willems: “Gelukkig verwachten de meeste senioren niet in de financiële problemen te komen. Maar dat geldt voor nu. Laten we dat vooral zo houden, dus een sterk energieplan voor de toekomst vanuit het (nieuwe) kabinet is wel noodzakelijk!”

Maatregelen

Dat het kabinet maatregelen treft, is ook de eis van senioren. Ruim 9 op de tien (91%) vindt dat de overheid moet ingrijpen. Bijvoorbeeld door de Nutsbedrijven weer in overheidshanden te plaatsen, meer in te zetten op waterstof, meer subsidie om huizen te isoleren en door beter overheidsbeleid met meer inzet op klimaat en verduurzaming. Slechts een kleine groep suggereert om weer gas te boren in Groningen en het Waddengebied.

Op dagtocht 23 november 2021 - 'bezoek Basiliek Oudenbosch' kwamen we *het raadsel tegen van de heksenbezems in Geertruidenberg*

Na de koffiestop in Kedichem verraste buschauffeur Annelies ons met een toeristische route met als hoofddoel het aanschouwen van de Geertruidskerk in de stad Geertruidenberg in Noord-Brabant aan rivier De Donge. Natuurlijk kregen wij de beste plek om deze mooie kerk in zijn totaliteit te aanschouwen. De bus reed verder door de straten van de stad. Overal zagen we heksenbezems met kerstverlichting aan de huizen hangen. Maar geen heks te zien!

Wat is dit? Waarom is deze prachtige kerstversiering zo massaal opgehangen? Dagtochters in de bus konden op hun smartphone geen bevredigend antwoord vinden. “Iets commercieels waarschijnlijk”.



Heksenbezems schuin hangend aan de vlaggenmast is een Middenstands initiatief (Tuincentrum) dat in het jaar 2016 in de Dordtsestraat in Geertruidenberg begon.

De donderbezem als magisch teken zou nog teruggaan op het Germaanse geloof in Donar, de God van de Donder.

Een donderbezem kan het Boze afweren. Zo schreef H.W. Heuvel in 'Oud-Achterhoeksch Boerenleven' (1927) dat zijn buurvrouw, als ze het huis verliet, een bezem **schuin** tegen de muur plaatste. "Nou kônt er gin spôke of dieve in huus kommen."

De bezem – het instrument waarmee je de vunzigheid uit je huis bezemde, of er iemand mee achterna kon zitten om hem een pak rammel te verkopen - kon de kwade geesten van huis weghouden. Bezems werden met dit doel schuin opgehangen tegen de gevel.

Een bezem van berkentakken waaraan afwerende kracht tegen brand en blikseminslag werd toegeschreven is een oud heidens teken, die de woning beveiligde tegen kwade geesten.

Gevonden teksten en foto's op internet
Anna de Hesse



De Sint Ludgeruskerk, bouw 1924, aan de Amsterdamsestraatweg in Zuilen later gemeente Utrecht. En het verdrietig moment in 1977 de sloop. Ze werd maar ruim 50 jaar.



Wie heeft hier mooie en verdrietige herinnering aan en wil deze graag met ons delen. U kunt deze sturen naar de redactie van de Rondomme.

INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN

Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
A. Romerostraat 625, 3573 AT Utrecht of per email naar
euau68gw@hetnet.nl.

Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.

Ondergetekende

Naam : _____

Adres : _____

Woonplaats en postcode : _____

Telefoon : _____

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht

Bestemming : _____

Datum : _____

Dieetwensen : _____

In geval van nood waarschuwen :

telnr. _____ van (naam) _____

Woonplaats

Datum

Handtekening

Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:

- Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
- U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad-Utrecht
- Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcob-voordeel.nl en in het maandblad KBO-PCOB magazine
- Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte
- Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat Informatie, advies en ontspanningsmiddagen
- Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen

Contributie:

De contributie voor 2021 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht.

Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hier-voor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lid- maatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

Beëindigen Lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan **uitsluitend** schriftelijk of per e-mail geschieden op **uiterlijk 30 november** van het kalenderjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het lidmaatschap beëindigd.

Opzeggen bij de ledenadministratie,

Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht

Email: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht

Mevrouw De heer (*kruis het gewenste hokje aan*)

Voorletters : _____

Tussenvoegsel : _____

Naam : _____

Adres : _____

Postcode : _____ Plaats: _____

Geboortedatum : _____

Telefoon nr. : _____

Mobiel nr. : _____

E-mailadres : _____

Aangemeld door het lid: _____

Datum : _____

Bankrekening IBAN nummer: _____

Ten name van: _____

De contributie bedraagt: (*kruis het gewenste hokje aan*)

28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving

30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving

Datum: _____

Handtekening : _____

Het formulier verzenden naar:

Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht

Eduard Verkadelaan 115

3584 GT Utrecht

E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl