

Rondomme



Jaargang 70, mei 2022

INFO-BULLETIN
Uitgave van de KBO Stad - Utrecht

Oplage: 820 stuks

Bestuur KBO stad - Utrecht

Voorzitter:	Hans Stahl
Mobiel:	06 165 32 419
Secretaris:	Mien Leistra
Adres:	Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS De Bilt
Tel:	030 697 62 41 (tussen 19:00-20:00 uur)
Email:	secretariaat@kbostadutrecht.nl
Penningmeester:	Vacature
Email:	penningmeester@kbostadutrecht.nl
Bankrekening nummer:	NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht
Leden administratie:	Joyce Tjoa
Adres:	Eduard Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht
Telefoon:	030 251 37 30
Email:	ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
Communicatie:	Dick van der Horst
Adres:	Merelstraat 8 3514 CN Utrecht
	Tel: 030 271 62 93
Activiteiten:	Vacature
Email:	activiteiten@kbostadutrecht.nl
Notulist:	Charles Vrencken

Medewerkers KBO stad Utrecht

Redactie:	Dick van der Horst
Adres:	Merelstraat 8 3514 CN Utrecht
Telefoon.:	030 271 62 93
Email:	redactie@kbostadutrecht.nl
Webmaster:	webmaster@kbostadutrecht.nl

Ouderen adviseur: Hans Stahl
Mobiel: 06 165 32 419
Email: ouderenadviseur@kbostadutrecht.nl

Coördinator belastingservice: Joyce Tjoa
Adres: Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
Telefoon: 030 251 37 30
Email: belastingsservice@kbostadutrecht.nl

Senioren Reis Club Utrecht e.o.: Anita van Basten
Adres: Oranje Nassaulaan 256
3523 VR Utrecht

Telefoon: 030 296 00 93
Email: euau68gw@hetnet.nl

Bankrekening: NL15 INGB 0007539075
T.n.v. SeniorenReisClubUtrecht e.o.

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op tel: : 030 340 06 55
Woensdag en donderdag: 13.00 – 15.00 uur

Alarmnummer Spoed: 112 Ziekenwagen, Brandweer of Politie
Alarmnummer voor doven en slechthorenden: 0800-8112

Politie 0900-8844

Politie voor doven en slechthorenden: 0900-1844

Rijbewijskeuring "75 jaar en ouder"

U kunt hiervoor een online afspraak maken via www.regelzorg.nl
of telefonisch via telefoonnummer: 088 – 23 23 300 (tijdens kantooruren)
Zie ook op de website van de KBO stad Utrecht.

Voor het actuele nieuws van de KBO stad Utrecht houd de informatie op website in de gaten.

www.kbostadutrecht.nl

Inhoudsopgave

1	Contactgegevens	2
2	Rijbewijskeuring "75 jaar en ouder"	3
3	Inhoudsopgave	4
4	In herinnering	5
5	Afscheid en Welkom	6
6	KBO stad Utrecht viering	6
7	Films in CinePlus	7
8	Reisverslag van onze dagtocht naar Veghel	8
9	Anne Frank (Janskerkhof Utrecht)	9
10	Dagtocht Kop van Noord-Holland en Poldertuin	10
11	Deel 4 van het onze Vader	11
12	We gaan allemaal een keer dood	13
13	Senioren Mode Show	14
14	Rayonbezorger gezocht	15
15	Dagtocht Vlinders en Gouda Cheese Experience	16
16	Inschrijfformulier dagtochten	18
17	Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht?	19
18	Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht	20



In Herinnering

Op woensdag 23 maart 2022 ontvingen wij het droevig bericht dat pastor Henk Oostendorp was overleden. De vrijdag voorafgaand hadden we nog samen mogen zijn tijdens de KBO-viering in de Aloysiuskerk en samen genieten van een bakje koffie na de viering.

Ondanks zijn leeftijd en fysieke beperkingen was zijn overlijden toch vrij onverwacht. Hij was niet alleen pastor voor de leden van de Sint Martinusparochie, maar ook voor de KBO-stad Utrecht.

Afgelopen jaren ging hij voor tijdens KBO-vieringen in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk en later in de kerk in verband met de coronamaatregelen.

Hij werd op handen gedragen door zijn wijze van uitzetten van de lezingen. Hij zette zijn levenswijsheid in om de woorden die daar stonden beter te kunnen begrijpen. Hij nam je mee naar het leven van alledag zonder te (ver)oordelen waar je oorsprong lag.

Deze wijsheden liet hij ook doorklinken tijdens het koffie drinken in de ontmoetingsruimte of in de Brasserie van Ostade tijdens de coronaperiode (omdat we toen geen gebruik mochten maken van de ontmoetingsruimte).

Maar ook tijdens de coronatijd, waar ontmoeting niet mogelijk was bleef hij verbinding zoeken met mensen door middel van zijn digitale preken.

Zijn begrijpelijke preken, wijsheden, bijzondere verhalen, humor, warmte en ruimdenkendheid zal ik gaan missen.

We mogen mijns inziens alleen maar dankbaar zijn dat we binnen de geloofsgemeenschap Sint Martinus en in het bijzonder bij de KBO-stad Utrecht deze bijzondere pastor hebben mogen leren kennen.

Hans Stahl
Voorzitter KBO-stad Utrecht

We hebben afscheid moeten nemen van:

mevr. M.J. Ruijs-Boerland, pastor Henk Oostendorp pr, pastor Theo Don,
mevr. C.J. Jungerius, mevr. J.A. Reinhard,

Dat zij mogen rusten in vrede.

We heten welkom

mevr. ECM Markus-Kouwen

en verwachten u op onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.



KBO Eucharistieviering

Aloysiuskerk

Vrijdag 20 mei 2022

Aanvang: 10:00 uur

Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (**Ingang tussen de kerk en
Pastoraal Centrum**) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)

Halte: Adriaan van Ostadelaan

Aansluitend koffie of thee in de ontmoetingsruimte.

Kinopolis Jaarbeurs Jaarbeursboulevard 300 3521 BC Utrecht, telefoon 030-2003000

De CinePlus bij Kinopolis is de ideale gelegenheid om op een rustig moment in de bioscoop te genieten van speciaal geselecteerde kwaliteitsfilms.

Voor aanvang van de film trakteren we je graag op een gratis kopje koffie of thee mét wat lekkers. Een gezellig en voordelig filmuutje, want tickets kosten slechts € 7,50, aanvangstijd: 14:00 uur.*

Vrijdag 13 mei 2022, Dead on the Nijl

Hercule Poirot's Egyptische avontuur begint op een glamoureuze cruiseboot op de Nijl. De luxe trip verandert echter al snel in een angstaanjagende jacht op een moordenaar als een huwelijksreis wordt opgeschrikt door agressieve moorden. Het is het sinistere verhaal van obsessieve liefde en de moordende consequenties hiervan en speelt zich af in een episch landschap van woestijn en Koninklijke piramides van Egypte. De film volgt een groep voortreffelijk geklede reizigers met genoeg schokkende wendingen die het publiek zullen verrassen tot aan de laatste ontknopung.

Vrijdag 27 mei 2022, Spencer

Het huwelijk van Prinses Diana en Prins Charles is al lang bekoeld. Ondanks geruchten over affaires en een echtscheiding gaan de kerstfestiviteiten door op het landgoed van de koningin in Sandringham. Er wordt gegeten en gedronken en gejaagd. Diana kent het spel. Spencer speelt zich af tijdens deze cruciale kerstdagen in de vroege jaren '90 waarin prinses Diana besluit dat haar liefdeloze huwelijk met prins Charles niet werkt. Ze zal moeten afwijken van het pad dat voor haar was uitgestippeld als toekomstige koningin. Spencer is een verbeelding van wat er gebeurd zou kunnen zijn tijdens die paar noodlottige dagen. De regie is in handen van de veelbekroonde regisseur Pablo Larraín. Steven Knight ('Peaky Blinders', 'Hummingbird' en 'Locke') verzorgt het script van dit biografische drama over het koninklijke leven van prinses Diana. Met in de hoofdrollen Kristen Stewart, Sean Harris, Sally Hawkins en Timothy Spall.

Reisverslag van onze dagtocht naar Veghel

Het was een stralende zomerdag toen we op 22 maart vertrokken naar het Brabantse plaatsje Veghel. We ondervonden waarin een kleine, vaak onbekende plaats als Veghel groot kan zijn. Want dat hebben we die dag ervaren.

Maar eerst hebben we in Meteren koffie met gebak genuttigd. Het prachtige restaurant had de naam "3 Zussen". Dat heeft geen verdere uitleg nodig. Enig!

Na een prachtige toeristische route, waar onze chauffeur ons veel wist te vertellen over allerlei bezienswaardigheden, kwamen we aan in Nistelrode waar we van een heerlijke lunch konden genieten. Om twee uur kwamen we aan in Veghel bij de 'Verspillingsfabriek'. We kregen een uitgebreide presentatie over het ontstaan van deze fabriek.



Lang geleden was er een mijnheer Hutten, die zich ergerde aan de enorme voedselberg die werd weggegooid. 5 miljard voedsel werd per jaar doorgedraaid en weggegooid! Alles waar een kleinigheidje aan mankeerde weggedaan.

Groente, zuivel, vlees, fruit en zaden is 'niet helemaal gaaf?' Weggooien dus. Om deze verspilling tegen te gaan heeft de heer Hutten deze verspillingsfabriek opgericht.

Hij moet een zeer sociaal mens zijn geweest, want er werd meteen samengewerkt met de voedselbanken in Nederland en jongeren met een sociale achterstand konden gaan werken in deze fabriek. Geweldig in die tijd. Het werd een daverend succes en zijn zonen hebben het bedrijf voortgezet. Al met al een boeiende en leerzame presentatie. Daarna volgde een rondleiding die ik niet heb meegemaakt.



Ik bleef bij een vriendin en oud-collega van mij in de kantine omdat zij een iet onwel was. Anita bleef ook bij ons.

Na de rondleiding kregen we koffie met een in de fabriek gemaakte koek. Een soort ontbijtkoek met bananen erin. Verrassend lekker!

Ik vond het een indrukwekkende dag; om nog eens over na te denken. Ik ga ook de merken 'Krachtpatsers' en 'Heel veel soeps' bij de Jumbo kopen.

Geweldig wat drie generaties hebben opgezet en bereikt. We zijn beland in een weggooi maatschappij en in Veghel werd ons een spiegel voorgehouden. Al met al een leerzame dagtocht.

Corry Okken



Anne Frank (Janskerkhof Utrecht)

Jij staat daar
onverschrokken
moedig
en kijkt de tijd voorbij
het lijkt alsof jij verten ziet
die wij nog steeds niet kennen
onze einder wolkt zich dicht
want altijd is er wel een oorlog
jij koopt niets voor onze dank
vergeef ons Anne Frank
maar blijf daar altijd staan
zodat je blijvend ons zal wijzen
op jouw visioen -

Oeke Kruythof

Dagtocht dinsdag 10 mei 2022

Kop van Noord-Holland en Polderuin

bestemming: Anna Paulowna

- 09.00 uur Vertrek Gloriantdreef – wijk Overvecht, Utrecht t.h.v. C&A
08.45 uur Voorstaan
10.15 uur bij Restaurant Johanna's Hof in Bakkum kunnen we genieten van 1 x koffie met gesorteerd gebak.
12.15 uur bij Restaurant Bianaca's in Oterleek kunnen we genieten van een Koffietafel met soep en kroket.
18:00 uur Verwachte terugkomst aan de Gloriantdreef

Een pronkstuk van de bloembollengemeente Anna Paulowna is de Polderuin. Dit stukje bloemenpracht mag u in het voorjaar niet missen. Het wordt ook wel 'Klein Keukenhof' genoemd en dat zegt heel veel. Duizenden tulpen, narcissen, hyacinten en andere voorjaarsgewassen staan hier te bloeien op een karakteristiek stuk grond met glooiingen, water, oude bomen, bruggetjes, gebouwen.

Een uitkomst voor degenen die de wandelafstand op de Keukenhof erg of te groot vinden maar toch (ook voordeliger) van alle bolbloemen willen genieten. Op deze 10^e mei zitten we wel aan het einde van het bollenseizoen. Maar, wanneer de Polderuin behoorlijk is uitgebloeid, dan kunnen we nog een kijkje nemen bij de Floratuin In Julianadorp of een stop maken in Bergen of in Bergen aan Zee.

Aanmelden voor is alleen geldig als het schriftelijk gebeurt.

Aanmelden voor deze dagtocht kan via het inschrijfformulier uit het magazine Rondomme of via de website van de KBO stad Utrecht = www.kbostadutrecht.nl.

Indien gewenst kunt u ook: een brief schrijven naar mw. Anita van Basten, Oranje Nassaulaan 256, 3523 VR Utrecht of haar mailen via euau68gw@hetnet.nl met al de verlangde gegevens.

Daarna pas de prijs van deze dagtocht = € 48,50 overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0007 5390 75
Ten name van de SeniorenReisClub Utrecht e.o.

De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

Deel 4 van het onze Vader

Uw rijk kome (in de liturgie)

Laat uw koninkrijk komen (Nieuwe Bijbel Vertaling)

De eerste woorden die Jezus spreekt in het evangelie van Marcus zijn: "Het koninkrijk van God is dichtbij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws." Als Jezus zijn leerlingen twee aan twee uitzendt, geeft Hij hen de opdracht "het koninkrijk te verkondigen." In het boek Handelingen staat: "Hij sprak met hen over het koninkrijk van God."

De verrezen Heer vertrouwt zijn leerlingen, en daarmee ook ons, toe: "Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen... tot aan de uiteinden der aarde." Hij geeft ons de opdracht getuigen te zijn van het Koninkrijk, in woord en daad. "Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen alle andere dingen je er bij gegeven worden."

Jezus was een vrome Jood en door en door vertrouwd met de dagelijkse gebeden. Bij het begin en het einde van de dag bidt iedere joodse gelovige: "Luister Israël: de Heer is onze God, de Heer is de enige! Hebt daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten". In deze woorden wordt Gods koningschap erkend: ja, U bent onze God! Mijn hart, mijn ziel en al mijn krachten, ze zijn gericht op wat U wilt.

Wij mensen zijn een onmisbare verbondspartner voor God. Zonder ons zal het niet gaan. Een rabbi uit de tijd van Jezus zegt: "Als er geen onderdanen zijn voor de koning, waarover is hij dan koning? Als er geen mensen zijn die hem prijzen, waar is dan de glorie van de koning?".

Als Gerard Reve, die zich tot het christelijk geloof bekeerde, aan God vraagt: "Dat koninkrijk van U, komt daar nog wat van", dan legt God die vraag terug op ons bordje. Wij mensen zijn de dragers, de uitvoerders van Gods droom met de wereld, de droom van het Koninkrijk. We kunnen het werk nooit af maken, maar we mogen er ook niet mee ophouden. De droom van het Koninkrijk is pas werkelijkheid geworden als God alles in allen zal zijn.

Werken aan Gods Koninkrijk, het niet kunnen af maken maar er wel aan blijven werken: hoe sta ik hierin? Hoe ben ik er mee bezig? Mogelijk wil je iets naar God uitspreken.

-o-o-o-o-o-

Toch blijft het voor ons ongrijpbaar, dat Koningschap van God. Dat is maar goed ook. Ons erg concrete voorstellingen maken van het Koninkrijk is een recept voor ellende. Denk aan godsdienstoorlogen, inquisitie en ketterverbrandingen.

Maar ook zonder geloof in God kunnen mensen de 'ideale wereld' willen scheppen, een rampzalig idee. De Franse revolutie met 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' eindigde voor velen met de guillotine of gevangenschap. De slachtoffers van het nazisme en van de communistische heilsstaat zijn ontelbaar. Waar slachtoffers vallen kan geen sprake zijn van een 'ideale' situatie. In Gods koninkrijk is iedere mens welkom.

Als Jezus spreekt over het Koninkrijk van God of Rijk der hemelen, spreekt hij steeds in gelijkenissen en parabels. Het Koninkrijk van God lijkt op, het heeft iets weg van

Het is als een mosterdzaadje: een onmogelijk klein begin, dat kan uitgroeien en een thuis kan bieden aan vogels van diverse pluimage. Het is als met zuurdesem, dat het brood volume en smaak geeft. Het is als zaad dat een zaaier uitstrooit. Op welke bodem valt het bij ons? Kan het wortel schieten, laten we het verstikken, of valt het in vruchtbare aarde?

Het is als met een visnet, waarin goede en slechte vissen worden gevangen. Het is als met tarwe en onkruid. Je moet ze samen laten opgroeien en het oordeel aan God overlaten, enzovoort.

Misschien gaan alle parabels van Jezus wel over het Koninkrijk. Op allerlei manieren worden we uitgenodigd. En trouwe dienaressen en dienaren weten van de belofte van een toekomst in God. Daarom is het zo mooi om bij de gedachtenis van onze dierbaren te bidden "dat ze mogen wonen in Gods Koninkrijk". Het Koninkrijk van God is een uitnodiging voor dit leven en de belofte van voltooiing bij ons heengaan naar God in de hemel.

Lees nog een keer rustig en bedachtzaam bovenstaande tekst. Welke gelijkenis of parabel spreekt je bijzonder aan? Wat zou dat kunnen betekenen voor je leven? Misschien wil je aan God voorleggen wat er in je omgaat... Sluit af met het aandachtig bidden van het Onze Vader.

Auteur: Gerard Groener

**We gaan allemaal een keer dood.
Praat u daar wel eens over?
Woensdag 11 mei 2022
Bibliotheek Neude Neude 11 3512 AE Utrecht**

Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Maar op bepaalde dingen kunnen we wél invloed hebben.

Wat is goed om nu al te regelen voor mijn laatste levensfase? Hoe kijk ik terug op mijn leven? Wat zou ik nog willen zeggen of doen? Wil ik wel of niet gereanimeerd worden? Wie mag voor mij spreken als ik dat zelf niet meer kan? Welke hulp kan ik krijgen als het nodig is?

Het is belangrijk om hier tijdig over na te denken en het te bespreken met iemand in uw omgeving en met uw huisarts. Om de juiste afwegingen te kunnen maken, is goede informatie belangrijk. Op diverse plekken in het land worden informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Op woensdag 11 mei van 14.00 – 16.00 uur wordt dit georganiseerd door het Stadshospice Utrecht. Iedereen is welkom. We raden aan om samen met bijvoorbeeld uw partner, kind of een vriend(in) te komen. Twee horen meer dan één!

Aanmelding via: info@stadshospiceutrecht.nl of bel het Stadshospice Utrecht 030-2916040. Kijk voor informatie op www.stadshospiceutrecht.nl of www.weetuwatuwilt.nl

Deze informatiemiddag is onderdeel van een onderzoek door Amsterdam UMC. Bij het begin van de bijeenkomst vult u een korte vragenlijst in. Dit herhalen we na de bijeenkomst nog een keer. U bent niet verplicht om de vragenlijsten in te vullen.

E X T R A dagtocht op woensdag 8 juni 2022

Senioren Mode Show

- 09:00 uur: Vertrek Gloriantdreef – wijk Overvecht te Utrecht t.h.v. C&A
08:45 uur: Voorstaan
10:15 uur: Bij Van der Klooster in Boskoop is Modeshow
16:30 uur: Verwachte terugkomst aan de Gloriantdreef

Leden van het bestuur KBO Stad Utrecht hoorden de vraag en zeiden spontaan: “Ja, dat doen we ! We organiseren als extra deze verwendag.

Na zó veel maanden binnenshuis verblijven en doorlopend allerlei kleding winkelsluitingen i.v.m. Corona is het tijd voor een lady's day. Nu kan het weer!”

Dus is er vandaag 'The Lady's Day'. Speciaal voor de dames. Een grandioze modeshow te Boskoop door Van der Klooster Mode. Lekker genieten van de nieuwste zomermodellen onder het genot van een kopje koffie. Maar.... de mannen mogen natuurlijk ook gerust mee. Wel zo gezellig!

Vander Klooster Mode Presentaties is sinds 1978 gespecialiseerd in het verzorgen van modeshows, speciaal gericht op doelgroep 55 +. Een uitgebreide show van circa één uur, verzorgd door drie professionele mannequins, met eigentijdse vlotte mode voor dames in de maten 36 t/m 54. U ziet bekende merken zoals: Rabe, Frankwalder, Betty Barclay, Erfo, Barbara Lebek, enz.

Bij het kopje koffie tijdens de show hoort een gebakje van de plaatselijke banketbakkerij en een geheel verzorgde lunch. Voor vertrek wordt nog een advocaatje geserveerd.

Uw aanmelding is alleen geldig indien dit eerst schriftelijk gebeurt.

Aanmelden voor deze dagtocht kan via het inschrijfformulier uit het magazine Rondomme of via de website van de KBO www.kbostadutrecht.nl

Ook kunt u een brief schrijven naar mw. Anita van Basten, Oranje Nassaulaan 256, 3523 VR Utrecht met vermelding van alle gegevens uit het inschrijfformulier of haar mailen euau68gw@hetnet.nl

Daarna pas de prijs van deze dagtocht is € 35,00 overmaken op rekeningnummer: NL 15 INGB 0007 5390 75
ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.

De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.



Rayonbezorger gezocht

Maandelijks (met uitzondering van juli en december) worden door de bezorgers de Rondommen en het KBO-PCOB magazine bij u thuisbezorgd. Zij doen dit op vrijwillige basis.

Om deze bezorging mogelijk te maken worden het magazine en de Rondomme gesorteerd in bezorgtassen en op wijk. Vervolgens door de rayonbezorger bij de bezorgers gebracht. Voor het gehele jaar zijn de maandelijkse bezorgmomenten bekend.

Door de wijze van werken kunnen we de kosten die de bezorging met zich meebrengt laag worden gehouden. In plaats deze te laten bezorgen door een extern bedrijf zoals bijvoorbeeld PostNL.

Gevraagd:

Een Rayonbezorger die 1x per maand op woensdagmiddag de bezorgtassen bij de bezorgers wil brengen. U bent maandelijks, gemiddeld 3 uur op een woensdag beschikbaar. U bent in het bezit van een auto.

Wat staat hier tegenover

U zorgt ervoor dat de kosten van de bezorging laag blijven.
U ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding.

Voor belangstelling en vragen kunt u contact opnemen met Dick van der Horst. Te bereiken via telefoonnummer: 030 271 62 93 of via email: bezorging@kbostadutrecht.nl

Dagtocht Vlinders en Gouda Cheese Experience op 28 juni 2022

Route zoveel mogelijk toeristisch, **aanrader: fototoestel meenemen !**

- 09.15 uur: Vertrek op 28 juni 2022 is van de Gloriantdreef te Overvecht - winkelcentrum t.h.v. C&A
- 09.00 uur: Voorstaan om 09.00 uur
- 10.30 uur: Bij Vlinders aan de Vliet in Leidschendam: koffie en appelgebak plus rondgang vlindertuin a introductiepraatje.
- 12.30 uur: Bij Wegrestaurant Pleisterplaats in Moordrecht een lunch, bestaande uit saté van varkenshaas met frites, kroepoek, salade en gedroogde uitjes
- 14.15 uur: Bij Gouda Cheese Experience een arrangement met o.a. film en proeverij
- 17.30 uur: Verwachte terugkomst aan de Gloriantdreef



Kleine Dierentuin Vlinders aan de Vliet in Leidschendam op korte afstand van Den Haag heeft minimaal 1500 tropische dagvlinders. 80% Van deze vlinderpopulatie wordt als pop besteld bij kwekerijen in het tropisch buitenland en

15% is eigen kweek.

Eigenaar Jan Kienjet heeft zijn 1600 m2 oude kas omgebouwd tot een ware Midden-Amerikaanse jungle waar in de vlindertuin geen Europese soorten te zien zijn. Wel ook vele zaad etende vogeltjes, vissen, schildpadden, vele bijzondere planten en bloemen, bijzondere insecten. Kortom: een compleet oerwoud is nagebootst. Niet verwonderlijk dus dat deze tropische jungle zeer geliefd is onder fotografen.



Gouda - over de hele wereld bekend om de kaas - heeft sinds kort de 'Gouda Cheese Experience'. Verrassend leuk en leerzaam maar er hangt ook een warme gezellige sfeer.

Tijdens de tour in het interactieve museum (museumjaarkaart is hier niet geldig) reizen mensen door een goudgeel universum waarbij men alles leert over het ontstaan van kaas met ontdek wanden, virtueel melken, kaazen keren en het eeuwenoude handjeklap. Gastvrouwen en heren maken iedereen persoonlijk wegwijs onderweg.

Er is een film, een quiz en veel te zien/ te beleven en aan het eind de mogelijkheid voor een verkleedpartij om zelf leuke foto's te maken. En ook is er een kaasproeverij met 6 soorten kaas.

Uw deelneming aan deze dagtocht dient allereerst schriftelijk te gebeuren.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier uit het magazine Rondomme of via de website van de KBO = www.kbostadutrecht.nl
Of u kunt een brief schrijven aan mw. Anita van Basten, Oranje Nassaulaan 256, 3523 VR Utrecht met vermelding van alle gevraagde gegevens uit het inschrijfformulier of haar mailen euau69gw@hetnet.nl

Daarna pas de prijs van deze dagtocht is € 69,50 overmaken op rekeningnummer: NL INGB 0007 5390 75
ten name van SeniorenReisClubUtrecht e.o.

De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN

Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
Oranje Nassaulaan 256, 3523 VR Utrecht of per email naar
euau68gw@hetnet.nl.

Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.

Ondergetekende

Naam : _____

Adres : _____

Woonplaats en postcode : _____

Telefoon : _____

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht

Bestemming : _____

Datum : _____

Dieetwensen : _____

In geval van nood waarschuwen :

telnr. _____ van (naam) _____

Woonplaats

Datum

Handtekening

Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:

- Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
- U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad - Utrecht
- Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcob-voordeel.nl en in het maandblad KBO-PCOB magazine
- Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte
- Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat Informatie, advies en ontspanningsmiddagen
- Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen

Contributie:

De contributie voor 2022 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht.

Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hiervoor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

Beëindigen Lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan **uitsluitend** schriftelijk of per e-mail geschieden op **uiterlijk 30 november** van het kalenderjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het lidmaatschap beëindigd.

Opzeggen bij de ledenadministratie,

Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht

Email: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht

Mevrouw De heer (*kruis het gewenste hokje aan*)

Voorletters : _____

Tussenvoegsel : _____

Naam : _____

Adres : _____

Postcode : _____ Plaats: _____

Geboortedatum : _____

Telefoon nr. : _____

Mobiel nr. : _____

E-mailadres : _____

Aangemeld door het lid: _____

Datum : _____

Bankrekening IBAN nummer: _____

Ten name van: _____

De contributie bedraagt: (*kruis het gewenste hokje aan*)

28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving

30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving

Datum: _____

Handtekening : _____

Het formulier verzenden naar:

Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht

Eduard Verkadelaan 115

3584 GT Utrecht

E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl