

Rondomme



Jaargang 70, juni 2022

INFO-BULLETIN
Uitgave van de KBO Stad - Utrecht

Oplage: 800 stuks

Bestuur KBO stad - Utrecht

Voorzitter:	Hans Stahl
Mobiel:	06 165 32 419
Secretaris:	Mien Leistra
Adres:	Schorteldoeksesteeg 1 3732 HS De Bilt
Tel:	030 697 62 41 (tussen 19:00-20:00 uur)
Email:	secretariaat@kbostadutrecht.nl
Penningmeester:	Vacature
Email:	penningmeester@kbostadutrecht.nl
Bankrekening nummer:	NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht
Leden administratie:	Joyce Tjoa
Adres:	Eduard Verkadelaan 115 3584 GT Utrecht
Telefoon:	030 251 37 30
Email:	ledenadministratie@kbostadutrecht.nl
Communicatie:	Dick van der Horst
Adres:	Merelstraat 8 3514 CN Utrecht
	Tel: 030 271 62 93
Activiteiten:	Vacature
Email:	activiteiten@kbostadutrecht.nl
Notulist:	Charles Vrencken

Medewerkers KBO stad Utrecht

Redactie:	Dick van der Horst
Adres:	Merelstraat 8 3514 CN Utrecht
Telefoon.:	030 271 62 93
Email:	redactie@kbostadutrecht.nl
Webmaster:	webmaster@kbostadutrecht.nl

Ouderen adviseur: Hans Stahl
Mobiel: 06 165 32 419
Email: ouderenadviseur@kbostadutrecht.nl

Coördinator belastingservice: Joyce Tjoa
Adres: Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht
Telefoon: 030 251 37 30
Email: belastingsservice@kbostadutrecht.nl

Senioren Reis Club Utrecht e.o.: Anita van Basten
Adres: Oranje Nassaulaan 256
3523 VR Utrecht

Telefoon: 030 296 00 93
Email: euau68gw@hetnet.nl

Bankrekening: NL15 INGB 0007539075
T.n.v. SeniorenReisClubUtrecht e.o.

Juristen- en Pensioentelefoon bereikbaar op tel: : 030 340 06 55
Woensdag en donderdag: 13.00 – 15.00 uur

Alarmnummer Spoed: 112 Ziekenwagen, Brandweer of Politie
Alarmnummer voor doven en slechthorenden: 0800-8112

Politie 0900-8844

Politie voor doven en slechthorenden: 0900-1844

Rijbewijskeuring "75 jaar en ouder"

U kunt hiervoor een online afspraak maken via www.regelzorg.nl
of telefonisch via telefoonnummer: 088 – 23 23 300 (tijdens kantooruren)
Zie ook op de website van de KBO stad Utrecht.

Voor het actuele nieuws van de KBO stad Utrecht houd de informatie op website in de gaten.

www.kbostadutrecht.nl

Inhoudsopgave

1	Contactgegevens	2
2	Rijbewijskeuring "75 jaar en ouder"	3
3	Inhoudsopgave	4
4	Van de voorzitter	5
5	Afscheid en Welkom	7
6	KBO stad Utrecht viering	7
7	Waardig ouder worden	7
8	Films in CinePlus	9
9	Reisverslag naar De Kop van Noord Holland en de Poldertuin	10
10	Deel 5 van het Onze Vader	11
11	Nu ook in Utrecht: ANWB AutoMaatje	13
12	Loflied van het Knooppunt	15
13	Dagtocht Vlinders en Gouda Cheese Experience	16
14	De Heilige Geest, de ware Trooster.	17
15	Inschrijfformulier dagtochten	18
16	Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht?	19
17	Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht	20

E X T R A dagtocht op woensdag 8 juni 2022 **S e n i o r e n M o d e S h o w**

**Door te weinig aanmeldingen
Gaat deze dagtocht niet door.**

Van de Voorzitter,

Vrijdag was weer zo'n dag. Op tijd op weg naar de KBO-stad Utrecht viering in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk. Een moment van rust en ontmoeting met leden van de KBO en van de geloofsgemeenschappen.

Het weerbericht gaf aan dat het in de ochtend droog zou blijven en in de loop van de middag zou gaan regenen. Een poncho, die ik van een geloofsvriendin cadeau had gekregen, meegenomen op de fiets.

De fietsrit naar de kerk verliep prima. Ik was er sneller dan verwacht. Bij aankomst de koffiedame begroet die na de viering in de kapel ons zou voorzien van een heerlijk bakje koffie.

Na een mooie viering, met dank aan pastor Rentinck, Hélène, acoliet Dick, organist Paul en lector Andrea naar de ontmoetingsruimte voor een bakje koffie met een koekje en gesprekken met de koffiedrinkers.

Er was een bijna-jarige dame, die na het eerste bakje koffie naar huis moest "omdat iemand van de woningbouw kwam om een lekkend balkon te repareren".

In de tussentijd werd een A4 velletje rondgedeeld waarop iedereen een wens moest schrijven voor de bijna-jarige, die net vertrokken was en een mevrouw, die niet was gekomen omdat ze zich na een knieoperatie nog niet sterk genoeg voelde om zich op de fiets of met het openbaar vervoer te verplaatsen. Dank aan de initiatiefnemer van deze wensbrieven, Jan de Kruijff.

Op het moment van weggaan kwam pastor Smits die vroeg of ik nog even langs een aantal kerken wilde gaan om een aantal flyers af te geven. Omdat het toch op de route lag antwoordde ik hier positief

op: ik moest bij Joyce een aantal brieven voor leden ophalen. De regen was nog niet in aantocht. Joyce was niet thuis. Bericht gestuurd dat ik later zou terugkomen.

Op weg naar de Johannes-Bernardus waar ik droog aankwam. Telefoontje van Joyce dat ze thuis was. Richting Joyce begonnen de eerste druppels te vallen. Daarna begon het te plenzen: schuilen in een tunneltje. Gedacht de poncho uit de tas te halen maar andere fietsers hadden geen regenkleding, dus ik dacht: het valt wel mee. Mijn weg vervolgd.

Maar in plaats dat het minder werd kwam het nu met bakken uit de lucht. Als een verzopen kat kwam ik aan bij Joyce. Had ik maar... Maar gedane zaken nemen geen keer.

Bij Joyce kreeg ik een handdoek om mijn gezicht te drogen. Mijn broek en shirt plakten aan mijn lichaam. De moed verzameld om op pad te gaan.

Inmiddels besloten de poststukken te laten tot morgen. Bij het weggaan adviseerde Joyce de poncho om te doen. Een heel gedoe om de poncho uit de tas te halen en in vorm te krijgen.

Als onervaren fietser een hele kunst om veilig te fietsen. Toch nog even boodschappen doen. Fiets parkeren, natte poncho uit en de winkel in. Het deed me denken aan mijn afzwemmen met kleren aan. Tas met poncho op de bagagedrager gebonden en op weg naar huis.

Zo'n KBO-stad Utrecht-Sint Martinus toertocht doe ik nooit meer in de regen. In de hoop dat Onze Lieve Heer mij zal vergeven heb ik de overige post onder zonniger omstandigheden bezorgd...

Hans Stahl

We hebben afscheid moeten nemen van:

Dhr. J.C. Heytze, mevr. Z. Brajovic

Dat zij mogen rusten in vrede.



KBO Eucharistieviering Aloysiuskerk

Vrijdag 17 juni 2022

Aanvang: 10:00 uur

Adriaan van Ostadelaan 2, 3583 AJ Utrecht (**Ingang tussen de kerk en Pastoraal Centrum**) Bus 8 (richting Wilhelminapark via Utrecht CS)

Halte: Adriaan van Ostadelaan

Aansluitend koffie of thee in de ontmoetingsruimte.

Waardig ouder worden

De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. De problematiek rond het zogenaamde voltooid leven van ouderen heeft duidelijk gemaakt dat deze boodschap van belang is voor het maatschappelijk debat over ouder worden en voor het voorkomen van voltooid leven.

In het manifest 'Waardig ouder worden' dat samen met Max en politieke partijen in december 2016 en januari 2017 werd ontwikkeld, is dit vertaald in 10 concrete voorstellen. Deze voorstellen werden in 2017 ingezet in de politieke lobby en in het maatschappelijk debat.

Voor het speerpunt zingeving gaat het dan vooral om de volgende zaken: **herwaardering ouderdom** (beeldvorming), **bewustwording** levens einde, voorkomen eenzaamheid en aandacht voor spiritualiteit in welzijn en zorg bevorderen.

Door negatieve beeldvorming rond ouder worden en ouderen ontstaat meer weerzin tegen ouder worden en ouderen. Vanwege het welbevinden van grote groepen ouderen en vanwege de dubbele vergrijzing is herwaardering van ouderdom steeds meer een noodzaak in onze samenleving.

In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig verbonden met aftakeling en kosten. De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. Kwetsbaarheid is geen negatieve kwalificatie maar een menselijk gegeven, waar ouderen in toenemende mate voor komen te staan.

Onze samenleving waarin veel mensen heel oud worden, verdient het om meer te horen over de levenskracht en levenskunst van ouderen. Het vermogen om, zelfs in heel kwetsbare situaties, ook plezier en betekenis te kunnen blijven vinden. Veel ouderen ervaren in de laatste levensfase dat het belangrijkste in het leven niet draait om uiterlijke zaken of alsmaar jong blijven. Andere waarden komen daarvoor in de plaats. Veel ouderen bezitten het vermogen om 'de zinnen te verzetten'. Laten we die levenskunst niet onderbelicht houden, maar juist versterken. Daarmee wint iedereen die oud wordt aan kracht en wint onze samenleving aan menselijkheid.

Waarom dit verhaal.

Een vereniging draait om vrijwilligers die dit belangeloos doen. Ook KBO stad Utrecht heeft deze hard nodig. Echter als wij beroep op u doen krijg je vaak te horen: daar ben ik te oud voor of dat luk mij niet meer.

Echter naar diverse oproepen kregen we een bericht van een lid, ik ben 92 en slecht ter been ik wil het wel gaan doen zolang het mij gegeven is.

Besef wel stil zitten is ook niet goed ga bewegen en zet je in voor de vereniging en voor je medemensen. Dus we kunnen nog veel betekenen en wat is oud, we zijn nog lang niet afgeschreven.

Dick van der Horst

Kinopolis Jaarbeurs Jaarbeursboulevard 300 3521 BC Utrecht, telefoon 030-2003000

De CinePlus bij Kinopolis is de ideale gelegenheid om op een rustig moment in de bioscoop te genieten van speciaal geselecteerde kwaliteitsfilms. Voor aanvang van de film trakteren we je graag op een gratis kopje koffie of thee mét wat lekkers. Een gezellig en voordelig filmuutje, want tickets kosten slechts € 7,50, aanvangstijd: 14:00 uur.

Duke, vrijdag 10 juni 2022

In 'The Duke' vertelt Roger Michell het waargebeurde verhaal van een van de gekste kunstrovers van de vorige eeuw. De 60-jarige taxichauffeur Kempton Bunton is verontwaardigd over het feit dat het museum 160.000£ betaalde voor een schilderij van de beroemde Spaanse schilder F. Goya. Hij besluit het portret van de Duke of Wellington te stelen en heeft al een goed doel in gedachten voor het losgeld, dat hij eist.

Een oprechte, heerlijke komedie van het type waarin de Britten al decennia uitblinken en nog waar gebeurd ook. Een cinematografisch meesterwerk? Nee, dat hoeft ook niet, want 'The Duke' is een heerlijk warme, schaamteloos ontroerende film. Met Jim Broadbent, die schittert als de antiautoritaire en sociaal voelende Bunton, en de al even briljante Helen Mirren als zijn knorrige echtgenote, heeft de regisseur de strijd om de kijkersgunst al goddeels gewonnen.



Respect, vrijdag 24 juni 2022

Respect is een muzikale biopic over de legendarische zangeres Aretha Franklin.

Oscar- en Grammy-Awardwinnaar Jennifer Hudson (Dreamgirls) kruipt in de rol van deze Queen of Soul. De film volgt Aretha Franklins carrière vanaf de dagen dat ze als kind in een koor in de kerk van haar vader zong tot ze een internationale superster werd. Respect is het



buitengewone waargebeurde verhaal van dit muziekcicon.

Reisverslag naar De Kop van Noord Holland en de Poldertuin (10 mei 2022)

Een kwartiertje voor 9.00 uur kwam de bus met Annelies aan het stuur aangereden. Bus in....even tellen...zijn we nou met 39 of 40 personen.....nog een keer tellen....het zijn er 39!



Nou, dan gaan we en nu maar hopen op mooi weer en blijft de vraag of er nog tulpen te zien zijn. Niet alleen in Hillegom en Lisse worden bloembollen gekweekt maar tegenwoordig ook in Friesland, Drenthe en in Noord Holland! Dat wisten velen niet.....Corry is er helaas niet dus ik spreek met Anita af wat foto's te maken en een reisverslagje. Volgende keer jij weer Corry!



Wel een eindje rijden maar we doen het rustig aan en strijken neer in Restaurant Johanneshof in Bakkum, het geliefde oord van de Amsterdammer. Uurtje gezeten en kennis gemaakt met nieuwe deelnemers Leuk! En wat hebben we veel te bespreken.....de tijd vliegt om.

Dan gaat de rit langs de duinen en zien we de eerste bollenvelden. Er zijn er nog aardig wat! Alle kleuren die je kunt bedenken. Geweldig! De duinen? Ben je zeker ook aan zee geweest? Uiteraard hebben we de zee gezien. De boulevard van Egmond aan Zee met de beroemde Van Speyk ("dan liever de lucht in") vuurtoren.



Een mooie rit langs o.a. het stadion van AZ, Bergen en Bergen aan Zee. Leuke optrekjes daar maar eerst wel de hoofdprijs in de staatsloterij winnen.

Dan naar onze lunchafpraak bij Bianca's Restaurant in Oterleek. Prima adres voor lunch maar ook voor wenskaarten, tulpen en sieraden.....Aan de overkant zit de warme bakker maar je waait uit je hemd...we zijn in Noord Holland en dat merk je!



Op naar de Poldertuin. De Keukenhof in het klein! (dat is een juiste vergelijking). Het weer werkte gelukkig mee en kon er een uur gewandeld en gefotografeerd worden. Hier en daar deed het denken aan de tuinen van Monet, al waren daar meer waterlelies.....

In één woord PRACHTIG! De vrijwilliger in de Poldertuin vertelde ons nog dat tegenwoordig de kweek weer anders gaat: Let op.... Je legt een net op de grond, zet de bollen er op, grond er over en nog een net er over. Oogsten alleen aan het net trekken, schudden en je hebt 500 bollen geoogst! Idee?

Om rond 18.00 uur terug te zijn moesten we ook weer op tijd vertrekken uit Anna Paulowna. Bij vertrek was het 15 gr, toen 16, 17, 18, 19, 20 en in Utrecht 21 gr! Er was nauwelijks file. Om 17.45 uur namen we afscheid van elkaar en wederom 1000 X dank aan Annelies voor de geslaagde tocht naar het noorden van Nederland.

Piet Versteeg

Deel 5 van het Onze Vader

Uw wil geschiede op aarde (in de liturgie)

En (laat) uw wil gedaan worden op aarde (Nieuwe Bijbel Vertaling)

We horen slachtoffers van bombardementen in Syrië zeggen dat alles in Gods hand is. Als een kind veel te jong sterft kunnen mensen zeggen dat God het kind kwam halen. Is het berusting? Dan valt de wil van God samen met het noodlot. Het kan ook overgave zijn, je leven toevertrouwen aan een Vader in de hemel. Dan ontvang je kracht om lijden te dragen of je te verzetten tegen onrecht.

Hoe bidden we in het Onze Vader? Op welk spoor worden we gezet? Als we bidden "Uw wil geschiede", kan het ook betekenen dat we ons neerleggen bij wat ons overkomt. Als we bidden "Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden", is het veel duidelijker. Dan gaat het niet om wat ons overkomt. Daar hebben we geen invloed op. Wat telt is

hoe we daarop reageren, in overeenstemming met wat God hoopt dat we doen.

Wat de wil van God is tegenover onrecht, daarover kunnen we lezen in het Boek van de Uittocht. Als de Heer aan Mozes verschijnt, zegt Hij: "Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden." En Mozes, de man die toch al nooit onrecht kon aanzien, krijgt de opdracht deze grote opgave te volbrengen. Bevrijding blijft een samenspel van God en mens. God vraagt van ons om onrecht bij de naam te noemen en zo mogelijk te laten stoppen.

Wil God dan wel dat wij moeten lijden? Dat we lijden is een feit. We zijn sterfelijke mensen. Ons fantastische lichaam kan ons toch in de steek laten. Er bestaat domme pech. De natuur kan voor grote rampen zorgen en veel lijden veroorzaken. Het is Gods wil dat we alles doen om lijden te voorkomen en te verzachten. En we mogen erop vertrouwen dat God zorg voor ons heeft. Jezus raadt ons aan niet bang te zijn voor wat ons overkomt of voor wat mensen ons kunnen aandoen.

"Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen".

God als onze bondgenoot tegen onrecht, God als onze zorgzame Vader als we lijden. Hoe voel ik mij daarbij?

Hoe ben ik zelf bondgenoot van mijn God en Vader in de strijd tegen onrecht en in de zorg voor mensen die lijden?

-o-o-o-o-o-

We hebben het verhaal zo vaak gehoord, van de boodschap van de engel en het antwoord van Maria: "Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord." Haar antwoord is geen kwestie van berusten in het onvermijdelijke. Het is eerder: 'Daar ga ik voor. De Heer wil ik dienen, kome wat ervan komt.' Met zeggen 'uw wil geschiede, uw wil zal ik doen', nemen we een roeping op ons, een levenstaak. Dat is een spannend en onzeker avontuur.

God laat ons hierin niet alleen. De eerste aanwijzing zit al in het verhaal van de boodschap aan Maria. De engel zegt tegen haar: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.” Ook de leerlingen worden op pad gestuurd met de belofte dat ze kracht zullen ontvangen van de heilige Geest. Wij zingen over de Geest die vuur en liefde is, over de Geest als een licht in ons hart. De Geest wijst ons de weg.

Ons tweede houvast is het woord van God in de Bijbel. We zingen dikwijls: “Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad”. In de parabel van de arme Lazarus en de rijke man smeekt de rijke man, als hij na zijn dood in de hel zit, om Lazarus naar zijn broers op aarde te sturen zodat die tot inkeer komen. Het antwoord is: “Als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook niet luisteren als er iemand uit de doden opstaat.” Gods woord in de Bijbel moet genoeg zijn.

En ten slotte: wat mooi dat we een geloofsgemeenschap hebben. Daarin geeft God ons tochtgenoten. Naar gelang wenselijk is kunnen we helpen en steunen of juist gesteund en opgevangen worden. Die verbondenheid is kostbaar. We worden aan elkaar gegeven.

Probeer bij jezelf na te gaan hoe je in deze periode van je leven bezig bent met het doen van Gods wil.

Drie wegen waarlangs God ons steunt: hoe spelen die bij mij een rol? Mogelijk kun je afsluiten met een persoonlijk gebed naar God. Bid anders aandachtig het Onze Vader.

Auteur: Gerard Groener

Nu ook in Utrecht: ANWB AutoMaatje

Vanaf woensdag 18 mei kunnen minder mobiele inwoners van Utrecht een [ANWB AutoMaatje](#) inschakelen. Zo blijven ze actief en komen ze weer onder de mensen. Utrecht is de 100ste gemeente waar ANWB AutoMaatje van start gaat.





De organisatie in Utrecht is in handen van [U Centraal](#). De feestelijke start van AutoMaatje was op woensdag 18 mei in De Musketon, Hondsrug 19 in Utrecht. Marga de Jager, bestuursvoorzitter van de ANWB, Linda Voortman, wethouder gemeente Utrecht, Irene Witjens, directeur U Centraal, inwoners én vrijwilligers waren hierbij aanwezig.

Meer dan vervoer alleen

ANWB AutoMaatje is een service waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Elke rit is meer dan vervoer alleen. Vaak gaan de vrijwillige chauffeurs mee op doktersbezoek of helpen zij met boodschappen doen.



U Centraal koppelt inwoners aan een vrijwilliger bij hen in de buurt. De vrijwilliger haalt de inwoner op en brengt hem of haar na afloop ook weer thuis. Na afloop van de rit rekent de inwoner meteen af met de vrijwilliger. De onkostenvergoeding bedraagt 35 cent per kilometer en eventuele parkeerkosten.

Ruim 3000 vrijwilligers zetten liefde, vrije tijd en hun auto in

Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en ze laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer: dat is de reden dat de ANWB in 2015 deze vervoerservice heeft opgezet.

Met de deelname van de gemeente Utrecht doen 100 gemeenten in heel Nederland mee met ANWB AutoMaatje. Bij het initiatief zijn ruim 3000 vrijwilligers betrokken die bijna 26.000 buurtgenoten mobiel houden. De vrijwilligers hebben sinds de start ruim 380.000 ritten gereden. Vrijwillige AutoMaatjes die elke keer weer hun liefde, vrije tijd en auto inzetten om hun plaatsgenoten naar hun bestemming te brengen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij U-Centraal. Ze zijn gevestigd op het Pieterskerkhof 16, 3512 JR Utrecht. Telefonisch te bereiken onder telefoonnummer: 030 236 17 70 of per email: info@u-centraal.nl.

Loflied van het Knooppunt

In het midden van Lunetten
staat een centrum voor de buurt
Met een hoek om op te letten
die Het Knooppunt gratis huurt
Om de inloop voort te zetten
die al dertig jaar duurt.
Kom je zinnen daar verzetten
dat je niet eenzaam verzuurt!

Wie deelt nog plezier en sores
Met wie zich zo kwetsbaar meldt?
Geld leert mensen dikwijls mores
en is op de beurs een held.
Wij, Knooppunters, zeggen: "Hoor 's:
echt contact weegt meer dan geld."
Gastvrouw, gastheer, als pastores
met een oog voor wie niet telt.

Kom gerust hier binnenlopen
of je groot, klein, oud of jong bent.
Onze Knooppuntdeur staat open
voor wie nieuw is of gewend
Aandacht hoef je niet te kopen.
Daarmee wordt je zo verwend.
Wij doen wat vele mensen hopen:
hier wordt iedereen gekend.

Tekst: Hans Harmsen

Melodie: Ludwig van Beethoven, Ode an die Freude / Ode to Joy

Viering 31 jarig bestaan Knooppunt Lunetten

Dagtocht Vlinders en Gouda Cheese Experience op 28 juni 2022

Route zoveel mogelijk toeristisch, **aanrader: fototoestel meenemen !**

- 09.15 uur: Vertrek op 28 juni 2022 is van de Gloriantdreef te Overvecht - winkelcentrum t.h.v. C&A
- 09.00 uur: Voorstaan om 09.00 uur
- 10.30 uur: Bij Vlinders aan de Vliet in Leidschendam: koffie en appelgebak plus rondgang vlindertuin a introductiepraatje.
- 12.30 uur: Bij Wegrestaurant Pleisterplaats in Moordrecht een lunch, bestaande uit saté van varkenshaas met frites, kroepoek, salade en gedroogde uitjes
- 14.15 uur: Bij Gouda Cheese Experience een arrangement met o.a. film en proeverij
- 17.30 uur: Verwachte terugkomst aan de Gloriantdreef



Kleine Dierentuin Vlinders aan de Vliet in Leidschendam op korte afstand van Den Haag heeft minimaal 1500 tropische dagvlinders. 80% Van deze vlinderpopulatie wordt als pop besteld bij kwekerijen in het tropisch buitenland en

15% is eigen kweek.

Eigenaar Jan Kienjet heeft zijn 1600 m2 oude kas omgebouwd tot een ware Midden-Amerikaanse jungle waar in de vlindertuin geen Europese soorten te zien zijn. Wel ook vele zaad etende vogeltjes, vissen, schildpadden, vele bijzondere planten en bloemen, bijzondere insecten. Kortom: een compleet oerwoud is nagebootst. Niet verwonderlijk dus dat deze tropische jungle zeer geliefd is onder fotografen.



Gouda - over de hele wereld bekend om de kaas - heeft sinds kort de 'Gouda Cheese Experience'. Verrassend leuk en leerzaam maar er hangt ook een warme gezellige sfeer.

Tijdens de tour in het interactieve museum (museumjaarkaart is hier niet geldig) reizen mensen door een goudgeel universum waarbij men alles leert over het ontstaan van kaas met ontdek wanden, virtueel melken, kazen keren en het eeuwenoude handjeklap. Gastvrouwen en heren maken iedereen persoonlijk wegwijs onderweg.

Er is een film, een quiz en veel te zien/ te beleven en aan het eind de mogelijkheid voor een verkleedpartij om zelf leuke foto's te maken. En ook is er een kaasproeverij met 6 soorten kaas.

Uw deelneming aan deze dagtocht dient allereerst schriftelijk te gebeuren.

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier uit het magazine Rondomme of via de website van de KBO = www.kbostadutrecht.nl
Of u kunt een brief schrijven aan mw. Anita van Basten, Oranje Nassaulaan 256, 3523 VR Utrecht met vermelding van alle gevraagde gegevens uit het inschrijfformulier of haar mailen euau69gw@hetnet.nl

Daarna pas de prijs van deze dagtocht is € 69,50 overmaken op rekeningnummer: NL INGB 0007 5390 75
ten name van SeniorenReisClubUtrecht e.o.

De dagtocht annuleren kunt u tot de woensdag vóór de dagtocht begint.

De Heilige Geest, de ware Trooster.

Pinksteren zond U, de Heil`ge Geest, de ware Trooster.

**Die ons troost in onze ellenden en
moed geeft als wij ons tot Hem wenden.**

En als wij die van Hem ontvangen.

**Mogen wij and`ren, in hun ellenden, troost en moed geven,
waar zij naar verlangen.**

**Dan komt blijdschap, na veel smarten.
Legt Hij oprechte dank, in onze harten**

INSCHRIJFFORMULIER DAGTOCHTEN

Dit inschrijfformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Anita van Basten,
Oranje Nassaulaan 256, 3523 VR Utrecht of per email naar
euau68gw@hetnet.nl.

Daarna het te betalen dagtochtbedrag storten op rekening:
NL 15 INGB 0007 5390 75 ten name van SeniorenReisClub Utrecht e.o.

Ondergetekende

Naam : _____

Adres : _____

Woonplaats en postcode : _____

Telefoon : _____

Schrijft zich hierbij in voor de dagtocht

Bestemming : _____

Datum : _____

Dieetwensen : _____

In geval van nood waarschuwen :

telnr. _____ van (naam) _____

Woonplaats

Datum

Handtekening

Waarom lid worden en blijven van de KBO Stad-Utrecht:

- Invloed op Utrechtse- Provinciale- en landelijke niveaus
- U ontvangt de maandelijkse KBO-PCOB magazine en de Rondomme, het maandelijks informatieblad van de KBO Stad - Utrecht
- Interessante voordelen: kijk hiervoor op www.kbo-pcob-voordeel.nl en in het maandblad KBO-PCOB magazine
- Belastinginvulhulp voor het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte
- Korting op de Zorgverzekering middels advies op maat Informatie, advies en ontspanningsmiddagen
- Het kunnen deelnemen aan daguitjes en meerdaagse reizen

Contributie:

De contributie voor 2022 bedraagt € 30,00 over te schrijven naar
Rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad-Utrecht.

Per automatische incasso is deze € 28,50, wanneer u al lid bent kunt hier-voor alsnog een formulier opvragen bij de ledenadministratie. Het lid- maatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

Beëindigen Lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap kan **uitsluitend** schriftelijk of per e-mail geschieden op **uiterlijk 30 november** van het kalenderjaar. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het lidmaatschap beëindigd.

Opzeggen bij de ledenadministratie,

Eduard Verkadelaan 115
3584 GT Utrecht

Email: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl

Inschrijfformulier lidmaatschap KBO Stad-Utrecht

Mevrouw De heer (*kruis het gewenste hokje aan*)

Voorletters : _____

Tussenvoegsel : _____

Naam : _____

Adres : _____

Postcode : _____ Plaats: _____

Geboortedatum : _____

Telefoon nr. : _____

Mobiel nr. : _____

E-mailadres : _____

Aangemeld door het lid: _____

Datum : _____

Bankrekening IBAN nummer: _____

Ten name van: _____

De contributie bedraagt: (*kruis het gewenste hokje aan*)

28,50 euro per jaar d.m.v. een automatische afschrijving

30,00 euro per jaar door middel van een overschrijving

Datum: _____

Handtekening : _____

Het formulier verzenden naar:

Ledenadministratie KBO Stad-Utrecht

Eduard Verkadelaan 115

3584 GT Utrecht

E-mail: ledenadministratie@kbostadutrecht.nl